



(foto: redactie)

In dit nummer:

- > Johannes de Boer over zijn oorlogsjaren

- > Inspiratie: Helena Visser

- > Sportkoppen: bridgeclub Buitenpost

- > Sieds Prins: een echte natuurliefhebber

- > Regnerus Steensma klimt in de pen

- > Buitenposters: Harm de Vries

Net even anders binnenkomen...

Afgelopen vrijdag 17 april onthulde Plaatselijk Belang Buitenpost vier welkomstborden aan de invalswegen van ons dorp. Daarmee werd haar belofte ingelost dat onze gasten met wat meer elan binnen zouden worden gehaald. Het past ook in het streven van plaatselijk belang om te werken aan een herkenbaarder dorpsidentiteit en versterkt dorpsgevoel. Riens Leijendekker, die kort geleden afscheid nam van het PBB-bestuur en de heer van der Vaart als bedenker van slogan op het bord, hadden de eer deze te onthullen. Links staat PBB-bestuurslid Johan Kootstra en rechts PBB-voorzitter Maaïke Dotinga. PBB is blij al verschillende positieve reacties op het bord te hebben ontvangen.

Van de redactie

Herdenking

Volgende week is het weer de week van 4 en 5 mei, de week waarin we terugdenken aan de tweede wereldoorlog, de slachtoffers die er gevallen zijn, de heldendaden die er verricht zijn, de angst, de moed, de honger, de pijn en het verdriet. Wij willen in ons blad ook stilstaan bij dit gegeven. Zo hebben we een verslag van Johannes de Boer over de oorlogsjaren van zijn familie. Ook hebben we een interview met Helena Visser, die een fascinatie heeft voor de Tweede Wereldoorlog en een verzameling hiervan heeft aangelegd met allerlei voorwerpen die met de oorlog te maken hebben. Daarnaast hebben we nog een artikel over de herdenking hier in een plattelandsdorp met foto's van de Canadese tanks, van de burgemeesters. Verder een kort verslag van de drie broers Bakker, alledrie omgekomen als verzetheld in de oorlog. En daarnaast natuurlijk onze vaste rubrieken.



De gemeente moet trots zijn op de Kûpe!

Ruim een maand geleden heb ik als lid van SP-werkgroep Achtkarspelen een stukje in De Feanster geschreven met die strekking. Door alle negatieve publiciteit over De Kûpe leek het alsof er geen bezoekers zijn en er geld wordt gestopt in een bodemloze put. Het belang van De Kûpe moest maar eens duidelijk worden.



Nooit geweten dat een stukje zo veel reacties op kon leveren. Niet alleen van de vrouwen uit mijn zwembad en de medewerkers van het zwembad. Bezoekers belden me dat ze het geweldig vonden en ook op straat werd ik aangehouden door mensen die vertellen dat het hun uit het hart gegrepen is. En wat me niet zo vaak gebeurt, iedereen vroeg om actie. We gaan handtekeningen verzamelen Marian en we gaan met spandoeken naar het gemeentehuis. Er zijn inmiddels al meer dan 1000 handtekeningen gezet onder het motto: Onderhoud en Behoud De Kûpe. En, een idee van de aquajogginggroep van maandagmorgen, Omrop Fryslân is uitgenodigd om verslag te doen van de actie "lit De Kûpe net fersûpe!". Nog even in het kort waar het om gaat: B&W hebben in 2004 voorgesteld om het schoolzwemmen af te schaffen en De Kûpe te sluiten. De gemeenteraad heeft dat toen niet overgenomen. Het schoolzwemmen is in 2007 toch afgeschaft en er is een besluit genomen om het onderhoud zo minimaal mogelijk te laten zijn. Kortom: een stilzwijgende sterfhuisconstructie. Want wat gebeurt er als het contract met het sportfondsen-

bad in 2012 afloopt? In 2014 bestaat het zwembad 40 jaar en is volgens de gemeente dan afgeschreven. Als je niet tijdig onderhoud en renoveert, ja dan klopt dat wel. En dan gebeurt er precies wat in 2004 door de gemeenteraad is afgewezen. We hebben als leden van de SP een gesprek met de wethouder gehad over de plannen met De Kûpe. Er zal een onderzoek komen en de gemeenteraad zal na de gemeenteraadsverkiezingen over de toekomst van de Kûpe besluiten. Maar valt er dan nog wat te besluiten? Is dat niet veel te laat? 150.000 bezoekers per jaar maken duidelijk dat De Kûpe belangrijk is, niet alleen voor Buitenpost, maar voor de hele gemeente en de grotere regio. Bij de opname van Omrop Fryslân verrast de manager van de Kûpe, Henrica Bergsma, de vele zwemmers van de maandagmorgen met de mededeling dat het noodzakelijke onderhoud (vorig jaar gepland) door zal gaan. De vloer en het plafond worden vernieuwd. De vervanging van de pui (dit jaar in de planning) is (nog) niet goedgekeurd.



We hopen dat de gemeente de voordelen van De Kûpe even goed in beeld brengt als de kosten en dat door tijdig onderhoud en renovatie de Kûpe voor zijn vele bezoekers behouden blijft.

Namens de SP-werkgroep Achtkarspelen,
Marianne Rigter

ABC van de oorlog

A is Adolf, de bron van alle kwaad,
B is de burger, die d'ellende ondergaat,
C is de censuur, die alle vrijheid smoort,
D is het dieventuig, dat niet in Holland hoort,
E is de evacuatie, waaraan wij zijn ontsnapt,
F is de Führer, die Nederland heeft leeggeapt,
G is Goering, het laatste vet der natie,
H is de hoop op mislukking der invasie,
I zijn de Isaacs ten doode toe geplaat,
J is John Bull, door Hitler uitgedaagd,
K is Kraft door Freude (die is steeds zoek),
L zijn de leugens, die staan in kranten te boek.
M zijn de Mina's, die naar beneden daalden,
N zijn de NSB'ers, die Duitschland binnen haalden.
O is oproer, waar iedereen naar smacht,
P is de propaganda, waar iedereen om lacht.
Q zijn de Quislings, hier Mussert en NSB,
R is revanche, die komt nog wel, o weel!
S is het Sijse, een verrader als de rest,
T is de terreur, die ons leven verpest.
U is Uncle Sam, die vliegmachines geeft,
V is de vrijheid, waar heel Nederland naar streeft.
W is Winkelman, met eere te melden,
X zijn de onbekende Nederlandse helden,
Y is de ijdele hoop Engeland te verslaan,
Z is de zee, waar de Nazi's in vergaan.

(Uit: Geuzenliedboek 1940-1945)

De tweede wereloorlog: een Buitenposter geschiedenis van Johannes de Boer

Opgepakt worden, geboeid van de boerderij lopen naar het NS-station, met een karabijn op je rug gericht. De Duitse razzia in Buitenpost was een feit. Dat overkwam mijn vader Jacob de Boer (1901-1985) met als resultaat opsluiting in het strafkamp Onnen. Waarom? Omdat hij zijn medemens (Joden en onderduikers) een warm hart toedroeg, zonder aanzien des persoons.

Wat gebeurde er op die dag op Oost 5

Mijn broer en ik waren toen nog kinderen. We zaten 's morgens te eten. Zo rond acht uur deed mijn moeder de gordijnen open. Er stonden twee Duitse soldaten voor het raam, die ons sommeerden de deur open te doen. Zij zochten mijn vader. Maar die had ze al gezien en hij zat dus al in de schuilkelder. Zonder resultaat vertrokken de Duitsers weer. Mijn vader was niet van dat bange en ging dus weer koeien voeren. Plotseling stond de veekoopman voor hem. Toen dat aan mijn moeder verteld werd zei ze: "Maak dat je in je schuilhoek komt, ze hebben je toch zo voor deze man gewaarschuwd!". Maar het was al te laat. Mijn vader werd toch opgepakt. Mijn moeder bleef achter met vier kinderen en een stal met koeien, die toen nog met de hand gemolken werden. We hadden nog wel een arbeider, maar die was op dat moment ook in paniek gevlucht voor de Duitsers. Mijn moeder wist niet waar mijn vader gebleven was, maar wel hoorde ze dat er mensen waren doodgeschoten. Onder andere de heer Folkert Smit. Daarover zei ze eens tegen mij: "Het was een zwarte dag die je in je leven nooit weer vergeet".



Jacob de Boer en zijn vrouw Etje Hoekstra. (eigen foto)

Ruim een half jaar later werd op de bevrijdingsdag de bewuste NSB'er die mijn vader verraden had, ook opgepakt. Toen werd hij ook geboeid en berecht. Toen mijn vader gevraagd werd inlichtingen te geven en omdat we niet ver van de man woonden, verklaarde hij: "Dit is voor mij een gesloten boek. Vergeven kan ik, vergeten niet".

Het kamp Onnen

Daarover heeft mijn vader mij nooit wat verteld. Mijn moeder wel. Als ze in het kamp schone kleren nodig hadden, moest het thuisfront daar voor zorgen. Al het openbaar vervoer lag plat, dus via ondergrondse kanalen werd er dan een rit naar het kamp georganiseerd door Doeke Miedema. Hij had een Jan Plezier waar zestien personen in plaats konden nemen. De koets had twee paarden ervoor en een grote kofferbak die tussen de voor- en achterwielen bevestigd was. Daarmee werd een bezoek aan het kamp gebracht. En zo kwam het dat mijn moeder op zekere dag mijn vader in het kamp weer tegenkwam. Ik schrijf dit zo, maar u begrijpt wel dat de spanning en emotie hiervan afdropen. Toen de eerste rit voltooid was kwam de vraag: "Blij dat hij in leven is, maar wat staat ons nog te wachten? Komt hij ooit weer thuis?" Tijdens die periode heeft de familie Pieter Hoekstra ons geweldig geholpen. Zij stonden dag en nacht voor ons klaar om het boerenbedrijf draaiende te houden. Pieter was een man van je weet wel, voor Volk en Vaderland. Hoekstra woonde in die tijd op de boerderij waar nu de heer en mevrouw Kommerij wonen.



De boerderij van de familie de Boer in het Oost nummer 5. (eigen foto)

De ontsnapping en de vlucht

De volgende rit die gepland stond, nam mijn moeder een paar nieuwe klompen mee voor mijn vader want hij liep bijna op sokken. Maar bij de eerste controle werden haar de nieuwe klompen afgepakt. In die tijd ging het gerucht, zowel aan het thuisfront als in het kamp, dat ze afgevoerd zouden worden naar Duitsland. Zo zie je maar weer dat ook zonder het moderne bakkie de communicatie werkt! Er moest wat gebeuren. Het vervoer was die reis ook met de Jan Plezier met twee paarden. Bij het instappen terug naar Buitenpost maande voerman Miedema aan de afscheid nemende mensen: "We vertrekken!". Mijn moeder draaide zich om en mijn vader was plotseling weg. U begrijpt het al in de kofferbak. De heenreis in een donkere goederentrein was erg, maar de terugreis uit Onnen was nog erger, want toen dacht hij: "Wat heb ik gedaan, als ze me nu pakken, schieten ze me ook nog dood". Denk u eens in, dan waren we als kinderen met z'n vieren achtergebleven. Mijn moeder kon goed orgel spelen en was een heel gelovig mens. Toen de familie Hoekstra op de zaterdagavond langskwam, hebben ze met elkaar aan het orgel gezongen: "Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht".

De voedselbank van toen

Eenmaal thuis zat mijn vader meer in de schuilkelder dan er buiten. Voor mijn moeder was het super, het idee dat hij weer thuis was. Dorpsgenoten waar hij veel contact mee had in verband met de onderduikers waren Sieds Boersma, Harm Dijkstra, Hetteema, slager de Vries, Gosse Kamminga en voornoemde Pieter Hoekstra. Die mensen wisten de adressen waar de onderduikers zaten. Maar die hadden het om alleen al in het dagelijks onderhoud van al die mensen te voorzien, soms heel moeilijk. Daar kon mijn vader een gepaste rol in vervullen. We hadden namelijk een gemengd bedrijf; we verbouwden ook aardappelen, rogge, tarwe, bieten, koolrapen en bonen. Anno 2009 hebben we weer een voedselbank, maar mijn vader had er toen ook eentje. Bij het klaarmaken van het voedsel voor de hulp heb ik zelf nog meegeholpen. Mijn vader gaf 4 koolrapen, 20 kilo aardappelen en er kwam een stuk spek van Kamminga bij. We hadden wat varkens geslacht... Ook Boersma was dan aanwezig.

Op de boerderij waren er altijd wel varkens op voorraad. Als er bij ons thuis geslacht werd, stond Chris Kooistra op de uitkijk. Maar meestal werd het slachten bij Jitse en Durkje Kuipers in het lage land onder Kollum gedaan - altijd 's nachts. Het geslachte varken kwam dan in een kruiwagen. Eén kruiden en de andere trok. Altijd met heel slecht weer gingen ze dan op pad, want dat was het veiligste. Vaak liepen ze ook langs het spoor. Eens was Kamminga onderweg met een half varken naar Zwagerbos bij zeer slecht weer en hij zag dus bijna niets. Maar ook Dijkstra was onderweg, met de wind in de rug kwam hij van Zwagerbos. Toen ging het mis. Ze knalden op elkaar. Later verklaarde Kamminga: "Ik dacht een Duitser, maar gelukkig was het Harm".

Ondanks alle ellende werd er ook gelachen. Ook de in Friesland welbekende dominee Zelle kwam langs op de fiets om tarwe, bonen en spek te halen. Als hij in Buitenpost preekte, at hij bij mijn vader en moeder. Bij een afscheid, toen heit net weer thuis was, zei hij over de Duitsers: "Eens zullen ze weer verdwijnen, want ze horen voor de zwijnen, dan rijden ook weer voor ons de treinen, voor Kerk en Vaderland". Hij had een prachtige donkere stem. Als hij hardop lachte, trilden de ramen.

De trein laten ontsporen

Op Sarabos - hoe weet ik niet maar mijn vader wist er van - werd er een trein ontspoord. Deze was beladen met meel en suiker, grote balen van 50 kilo. De Duitsers en de boe-

renleider, die ook in Buitenpost woonde, moesten er voor zorgen dat het meel en de suiker weer in Buitenpost kwam. Boeren werden gedwongen met paard en wagen aan te treden, onder wie mijn vader. Hij had weer iets bedacht. Met Chris werd afgesproken: "Als ik langs de boerderij rijd met een vracht meel en het is veilig, dan doe ik de pet af en ram jij 50 kilo meel van de wagen af. De Vries was later dolblij. We hadden weer 50 kilo meel. In die tijd waren er nog meerdere gezinnen met tien of meer kinderen en als de vader geen werk had dan was de genoemde bak met 4 koolrapen, 20 kilo aardappelen en een stuk spek een goede aanvulling op het dagelijkse menu. Hier speelde Sieds Boersma een grote rol in.

De dorsmachine

Grote schoenen met rogge en tarwe stonden in de winter langs de boerderij. Als de dorsmachine langskwam, ging dat onder toezicht van de boerenleider en de Duitsers. Bij de teller waar het zaad uitkwam, stond een Duitser, of zeg het maar bij naam, een NSB'er. De zakken zaad sjouwde men in de schuur. Als mijn vader dan aan de beurt was en ze letten even niet op, hield hij de teller even vast. Op het eind van de dag kon hij met een gerust hart zijn eigen aantal bepalen. Voor de buitenstaander: deze tarwe en rogge werd door de Duitsers ingevorderd, maar werd wel betaald. Zo droeg mijn vader op allerlei manieren een steentje bij aan wat toen voedselbank heette. Mijn ouders hebben het altijd goed gehad tijdens de bezetting, maar als je de rollen omkeerde hadden ze in de ogen van de slechte NSB opgeruimd moeten worden. Ook voor de mensen die vandaag nog vrijwilligerswerk doen, op welke manier dan ook, heb ik veel respect voor.

Mijn vader

Hoe zou ik mijn vader omschrijven als persoon? Standvastig en de rust zelve. Een voorbeeld: nadat hij gevlucht was uit het kamp, kwam er tijdens het melken een man binnen. Zijn fiets was kapot. Het was op een zaterdagavond. Samen hebben ze de fiets gemaakt. Het was een kampbewaker uit Onnen, die ook gevlucht was. Daar kwam weer zijn manier van denken boven, ook zijn voormalige bewaker moest geholpen worden. Bij de werkbank, onder het genot van een bakje koffie dat moeder inmiddels had gebracht, namen ze weer afscheid. Beiden, denk ik, met dezelfde gedachte. De familie Reinders uit Roermond, die bij ons ondergedoken waren, hadden ook heel veel respect voor hem. Toen ze na de oorlog nog eens langskwamen, vertelden ze het volgende. Op het eind van de oorlog beschoten gevechtsvliegtuigen, zoals zo vaak, de watertoren bij het station. Ze scheerden dan daarbij zo dicht over de boerderij dat er enkele dakpannen afvlogen. Na zo'n aanval kroop heit rustig op het dak met nieuwe dakpannen met de verklaring: "Dat moeten ze niet te vaak doen, anders houd ik er niet eentje over". Dat was hem ten voeten uit. Petje op, blauwe kiel, rode zakdoek en zijn onafscheidelijke pijp.

Terugblik

Zesenzestig jaar geleden verbouwden mijn ouders tarwe, rogge, koolraap, bonen en aardappelen, waar nu de volkstuinten zijn bij industrieterrein De Swadde. Daar liepen de 100 melkkoeien van Johannes en Aukje. Met de verdubbeling van de spoorlijn werden drie spoorwegovergangen opgeheven. Daarmee werd voor ons als boeren een tijdperk beëindigd. De oorlog kende gelukkig ook zijn einde, maar er is veel verdriet van velen die nooit genoemd zijn verscholen geweest. Als ik mijn vader zou vertellen wat we nu in 2009 over hem zouden schrijven, weet ik zeker dat hij zou zeggen: "D'r bin wel anderen, die dat beter verdiend hebben".



Al gelezen?

> Een felle brand heeft op woensdagavond 1 april twee speeltoestellen verwoest in de speeltuin aan het Parcours. Een kunststof speelhuis en het klimrek ging in vlammen op. Dankzij de brandweer was het vuur snel onder controle. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Helaas is dit artikel gebaseerd op werkelijkheid en is van een aprilgrap echter geen sprake.

> Het bestuur van Plaatselijk Belang krijgt geen provinciale bijdrage voor het bestelde kunstwerk van Hans Jouta op het Nijensteinplein. Dankzij financiële bijdragen van Enitor, de Rabobank, middenstandvereniging BUVO en subsidie van de gemeente Achtkarspelen, kan het kunstwerk wel gerealiseerd worden. Het resterende bedrag komt uit de kas van de vereniging zelf. Het kunstwerk wordt naar verwachting voor de zomer geplaatst.

> Het bestuur van de voetbalvereniging Buitenpost heeft tijdens een extra ledenvergadering op woensdagavond 15 april toestemming van de aanwezige leden gekregen om verder te gaan met de uitbreiding, verbouw en renovatieplannen voor haar sterk verouderde accommodatie op sportpark De Swadde. De huidige accommodatie (gebouwd in 1977) is al jaren toe aan een fikse opknapping en uitbreiding.

> De parkeerproblematiek bij het stationsgebied in ons dorp wordt op korte termijn aangepakt. Bij het station wordt een terrein met een capaciteit van zestig parkeerplaatsen aangelegd. De realisatie van de extra parkeerruimte aan de noordzijde van de spoorbaan zal in het voorjaar plaatsvinden.

> Het lijkt erop dat de aanleg van de rondweg om Buitenpost eind dit jaar kan beginnen. De subsidie voor de nieuwe weg van de rotonde bij Lutkepost naar het kruispunt De Laatste Stuiwer is rond. Gedeputeerde Staten hebben besloten 3,05 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het project. Als Provinciale Staten ook akkoord gaan, kan de aanleg van de weg in principe beginnen. Er speelt nog wel een grondkwestie. De verwachting is dat de grondonteigening voor het einde van het jaar rond is.

COLOFON
Jaargang 10, nr. 6, april 2009

De Binnenste Buiten Post is een uitgave van de Stichting Dorpsblad 'de Binnenste Buiten'. Deze is verantwoordelijk voor de inhoud van deze krant en is daarop aan te spreken als bestuur en als rechtspersoon.

Oplage:
2600 exemplaren
verschijnt 11x per jaar

Kopij:
Postbus 30, 9285 ZV Buitenpost
of de kopijbus bij 'The Readshop'
E-mail: bibupost@gmail.com

Redactie:
Wim Ausma tel. 541658
Marieke Bijlstra tel. 544848
Johan Kootstra tel. 541322
Bennie Nauta tel. 541699
Cathy Pot tel. 544988
Cornelis Visser tel. 542787
Karin van IJsseldijk tel. 0512 - 352471

Advertentieacquisitie:
Inlichtingen over advertenties en vragen en klachten over de bezorging: Jelly Nijboer, tel. 543155, e-mail: nijboer42@gmail.com

Druk:
Drukkerij Banda, Kollum, tel. 451341
Zet- of drukfouten voorbehouden

Exemplaren zijn ook af te halen in The Readshop, It Koartling en de bibliotheek.

Kopij graag getypt of via e-mail aanleveren, maximaal ongeveer 150 woorden. De redactie kan geen garantie geven dat kopij wordt geplaatst. Zij behoudt zich het recht voor ingezonden stukken redactioneel te wijzigen of niet te plaatsen. Anonieme stukken worden niet geplaatst.

Kopij voor het volgende nummer inleveren voor 18 mei 2009.
De volgende editie verschijnt in week 22 van 2009.

'Musyk rûn de wrâld' met Concordia en Gezina van der Zwaag

Zaterdag 9 mei is het weer tijd voor het jaarlijkse concert van brassband Concordia uit Buitenpost. Het thema van dit concert is: Musyk rûn de wrâld. Concordia zal u deze avond meenemen op een bijzondere muzikale wereldreis. Alle muziekstukken die deze avond worden gespeeld en gezongen hebben een relatie met een land, plaats of gebied op de wereld. Wat deze relatie is zal op verschillende, creatieve manieren aan het publiek duidelijk worden gemaakt.



Als gastsolist zal dit jaar Gezina van der Zwaag haar medewerking verlenen. Gezina brak vorig jaar door met 'Gabriëlla's Liet'. In de Fryske Top 100 eindigde zij, als nieuwkomer, hiermee op nummer 5. Een geweldige prestatie! Gezina van der Zwaag heeft een brede muzikale belangstelling en zingt nummers van chansons tot jazz en van pop tot fado. Zij zal deze avond verschillende nummers ten gehore brengen met begeleiding van Concordia.

Concordia heeft de afgelopen jaren uitstekende resultaten behaald op concoursen en behoort tot de top drie van de Nederlands Brassband Kampioenschappen. In 2007 werd Concordia zelfs kampioen van de vierde divisie! In de zomer van 2008 eindigden zij als hoogste in dezelfde divisie op het muziekconcours te Schiermonnikoog. Concordia bestaat uit veel jeugd, waarvan een aantal leerlingen in opleiding zijn bij de muziekschool. Tijdens het concert gaan deze leerlingen ook mee spelen. Concordia wil zo haar leerlingen laten ervaren hoe het is om op te treden voor publiek. Kortom, het belooft een prachtig concert te worden met Gezina van der Zwaag en de leerlingen. Het concert begint om 20.00 uur en zal plaatsvinden in 'De Fontein', Achtkant 48. Voor slechts € 3,- kunt u deze muzikale reis maken en genieten van de verrassingen onderweg!

Eerste jaar als nieuw bestuurslid CH Buitenpost



2008 was voor mij het eerste jaar dat ik als bestuurslid het concours hippique in Buitenpost mee maakte. Het hele jaar waren wij als commissie bezig geweest om alles te regelen voor die ene dag. Dan moet u denken aan: sponsoring, terreinonderhoud, het regelen van onder andere: tribunes, hekken, springhindernissen, catering, reclame maken, shows, contacten onderhouden met deelnemers, vrijwilligers en nog veel meer... Een week voor het concours hippique beginnen we met het opzetten van het terrein, dit vergt namelijk veel tijd en energie. Zonder de hulp van onze fantastische vrijwilligers zou dit nooit mogelijk zijn. Veel dank! Wat elk jaar ook weer zeer spannend is en waar we absoluut geen invloed op hebben is: het weer. Het weer tijdens 2008 was perfect, maar wat hebben we als bestuur een week voor het concours hippique zenuwen gehad, het regende en het regende maar. Voor dit jaar, 2009, hopen we op stralend mooi weer, niet te warm en vooral geen regen. 2008 was een prachtig concours hippique met vele hoogtepunten en successen. Wij zijn als bestuur druk bezig met de voorbereidingen en hopen ook in tijden van de economische crisis u weer van dienst te zijn. Voor dit jaar kan ik alvast verklappen dat er ook Engelse deelnemers aan de start zullen verschijnen. Natuurlijk staat ook de grote prijs van Buitenpost voor de springdeelnemers op het programma. Hier zullen weer vele toppers aan mee doen! Provinciale kampioenen van het springen hebben zich alweer aangemeld voor deelname.

Ik, Nelleke de Graaf, hoop u dit jaar te begroeten op woensdag 5 augustus voor weer een fantastisch concours hippique Buitenpost! Kijk voor meer informatie op: www.chbuitenpost.nl

PBB Van de bestuurstaafel...

April 2009, reilen en zeilen Plaatselijk Belang Buitenpost

Eindelijk, de borden staan er: Buitenpost, da's pas binnenkomen! Op de borden staat een brims, u weet dat wij al langere tijd bezig zijn om de brims weer nadrukkelijk aan Buitenpost te verbinden. De brims speelt ook een belangrijke rol op het kunstwerk dat eind juni onthuld zal worden. Als PBB willen wij hier graag een groot spektakel van gaan maken en daarom zijn de voorbereidingen al in volle gang.

Ik wil nog even op dat 'binnenkomen' terugkomen. Het welkomstbord is echt een mooie binnenkomer, maar eenmaal binnengekomen ziet men aan de Voorstraat wel 10 lege winkelpanden staan. Dat noemen we de 'rotte kiezen van ons dorp'. Als Plaatselijk Belang hebben we besloten om daar nadrukkelijk actie in te ondernemen. Als eerste zal nu een commissie met een speciale opdracht ingesteld worden, en wel zo spoedig mogelijk. In deze commissie zullen afgevaardigden en een paar oudgediende ondernemers, maar naar wij natuurlijk hopen ook van de BUVO, zitting nemen. De commissie zal zich in eerste instantie goed informeren over het hoe en waarom van de huidige situatie en in gesprek gaan met mensen die daarin een belangrijke rol spelen. Daarna zal er over nagedacht worden wat er aan deze al langdurig gezichtsvervuilende kwestie voor het centrum van ons dorp gedaan kan worden. Ik hoop in de volgende editie van de Binnenste Buiten deze commissie aan u voor te stellen.

Op de ledenvergadering kwam er een vraag naar voren wat wij als Plaatselijk Belang aan de situatie van de Kûpe kunnen doen. Wij hebben overleg binnen ons bestuur gehad en schrijven in eerste instantie een brief naar wethouder Stellinga met een aantal vragen. Wij, PBB en de BUVO maken ons erg bezorgd om de toekomst van het zwembad. Binnenkort zal ik met de manager van de Kûpe een gesprek voeren en wij zullen ons sterk moeten maken voor het behoud van een zwembad in Buitenpost.

Naar aanleiding van ook op de ledenvergadering genoemde verkeersproblematiek rondom de basisscholen in ons dorp zullen wij een brief schrijven naar de verkeerscommissie. Wij houden u op de hoogte wat daarop de reactie zal zijn.

Maaïke Dotinga, voorzitter
pytenmaaike@gmail.com, tel. 542932

Collecte feestweek... bedankt!

In week 15 stonden de collectanten van de feestweek weer bij u aan de deur en ondanks de financieel mindere tijden, heeft u toch massaal de portemonnee gepakt! Wij willen allereerst onze collectanten heel erg bedanken voor hun inzet en natuurlijk de inwoners van Buitenpost die doormiddel van hun donatie hun waardering voor onze activiteiten laten blijken. De opbrengst is dit jaar is nog niet geheel bekend maar de eerste tellingen zien er goed uit! Wij zullen de opbrengst in de volgende Binnenste Buitenpost bekend maken.

Jacqueline Nome Makelaars Koninginnedag

Het programma:

9.30 uur: Start Vrijmarkt op het Nijensteinplein
10.00 uur: Versierde fietsen
10.35 uur: Prijsuitreiking Versierde Fietsen
10.30 uur: Opening feestelijkheden met medewerking van Concordia
10.45 uur: Oplaten van de balonnen voor de kids van Buitenpost
11.00 uur: De Haan Westerhoff voetbaltoernooi
11.00 uur: Korfbalvereniging Flamingo's Korfbal (strafworpgooien en tieners voor alle leeftijden)
11.00 uur: Opening kinderattracties
12.00 uur: Kindervertier met live act
14.00 uur: Live muziek voor alle Buitenposters

Daarna gaat het Koninginnefeest door op het terras of in It Twaspan.

Onze korfbalclub de Flamingo's zorgt voor een sportieve oefening voor alle leeftijden. Strafworpgooien en tieners. Hiervoor kan iedereen zich op het feestterrein opgeven! De Haan Westerhoff zorgt voor het voetbaltoernooi. Dit toernooi is de laatste jaren een succes gebleken en we willen samen met deze sponsor dit succes graag continueren. Voor de versierde fietsen zijn leuke prijzen uitgezocht, dus kom met je leukste creatie naar de Kerkstraat! Namens de stichting Maxima-al wensen we iedereen een gezellige Koninginnedag toe!

Vrijmarkt op het Nijenstein plein

Een heuse vrijmarkt staat gepland voor koninginnedag. Op het Nijensteinplein an de Kerkstraat is het mogelijk voor iedereen om hun spulletjes aan het publiek te verkopen. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom! Er zijn geen kramen beschikbaar.

Voor de kids van Buitenpost

Stal al je goederen uit op een kleedje en verdien snel een aantal eurootjes. Leuk voor je spaarpot of om je zakgeld weer aan te vullen. Dus jij bent uitgenodigd om alles te verkopen wat je niet meer gebruikt. Veel handplezier!

Ook dit jaar herdenking bij oorlogsmonument

Ook dit jaar wordt op 4 mei een herdenking gehouden bij het oorlogsmonument aan de Oude Havenstraat vlakbij de Hervormde Kerk. Niet alleen de in WO II omgekomen militairen en burgers worden herdacht. Ook zij die sindsdien waar ook ter wereld in vredes- of oorlogssituaties het leven lieten, worden in de herdenking betrokken. Thema van de herdenking in het hele land is dit jaar "Vrijheid en identiteit".



Het oorlogsmonument bij de Hervormde Kerk. (eigen foto)

De roestvrij stalen bol die oprijst uit een krater van gebroken natuursteenfragmenten, symboliseert de wereld, die ondanks alle oorlogen en geweld blijft bestaan. Op het monument is de volgende tekst aangebracht: "Verzet tegen onrecht draagt de beschaving". Het monument is ontworpen door de kunstenaar S.J. Otten en vervaardigd door steenhouwerij De Vries. Het werd in 1995 onthuld.

Het thema van de herdenking verwijst naar het spanningsveld tussen vrijheid en identiteit. Het Nationaal Comité Herdenking 4/5 mei heeft een toelichting gegeven op het thema. De begrippen vrijheid en identiteit hebben beide ruimte nodig om te ademen. Maar als de één zich sterk maakt ten koste van de ander, ontstaat verstikkingsgevaar. Dit kan voorkomen worden door de ander beter te leren kennen. Soms verandert de ander in een tegenstander of zelfs de vijand die onze identiteit bedreigt en die we het liefst willen uitschakelen.

In de Tweede Wereldoorlog is gebleken hoe gedachten over identiteit de vrijheid kunnen aantasten. Vrijheid om de eigen identiteit te uiten, kan alleen bestaan als mensen rekening houden met elkaar. Een mens die zich volledig aanpast, kan

de vrijheid niet gebruiken, maar iemand die nooit rekening houdt met anderen, laat anderen geen vrijheid. Het stellen van (soms lastige) vragen doet ons bedenken dat we de ander nodig hebben om zicht te krijgen op onze eigen identiteit. Want altijd is er meer wat ons bindt dan ons scheidt, aldus kort samengevat het Nationaal Comité.

De herdenking begint met een samenkomst in de Fonteinkerk, waar ds. Gert van Helden een meditatie houdt. Kinderen van de basisscholen zullen zelf gemaakte gedichten voordragen en er zullen enkele (onder andere enkele vaderlandse) liederen worden gezongen. Daarna is er een stille tocht met trommelslagers naar het monument. Daar zal burgemeester Van der Zwan een toespraak houden. Een trompettist van Concordia zal de Last Post spelen. Na de twee minuten stilte worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen waarna er gelegenheid zal zijn bloemen bij het monument te leggen. Dit jaar zal Maaïke Dotinga bloemen leggen namens de plaatselijke bevolking.

Kort verslag van de ledenvergadering PBB

Op woensdag 8 april hield Plaatselijk Belang haar jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens de goed bezochte vergadering vermeldde voorzitter maaïke Dotinga enige positieve resultaten van de Federatie van Plaatselijke Belangen. Verder kwam de winkelleegstand in de Voorstraat ter sprake: het Plaatselijk Belang Buitenpost ziet verbetering (lees: grondige aanpak) als hoogste prioriteit! Ze stelt bijvoorbeeld voor om een commissie in het leven te roepen die zich specifiek buigen zal over dit probleem. Ook werd gemeld dat het kunstwerk binnenkort geplaatst kan worden. Dit mede dankzij sponsoring uit eigen dorp en natuurlijk het Leefbaarheidfonds. Verder vertelde de voorzitter dat de al lang beloofde welkomstborden op de vier uitvalswegen van Buitenpost, op 17 april op feestelijke wijze onthuld worden. Andere actuele zaken van belang zijn het behoud van de aula voor ons dorp en ontwikkelingen rond een goede woonplek voor dementerende ouderen in Haersmahiem.

Na het aan de orde stellen en vaststellen van jaarverslag 2008 en het verslag van de ledenvergadering in 2008, waren het financieel verslag en de begroting aan de beurt. De kascommissie vond de boeken in orde en de vergadering gaf de penningmeester daarom décharge.

Rients Leijendekker was aftredend en niet herkiesbaar. Van hem werd afscheid genomen en hij werd bedankt met een pen met inscriptie en bloemen. Als nieuw bestuurslid werd Fokko Terpstra, wonend aan de Hoefslag 16, voorgesteld. Deze kon per acclamatie benoemd worden als algemeen bestuurslid. Hij werd door Maaïke van harte welkom geheten in het bestuur. Vervolgens stelde hij zich kort voor aan de vergadering.

Durk Teitsma sprak zijn verbazing uit over het feit dat aan hem de Sulveren Brims 2009 werd uitgereikt. In haar toelichting maakte Maaïke melding van zijn vele verdiensten als o.a. vrijwilliger op gebied van school, dampsport, IJstijdenmuseum en vooral zijn functie als coördinator Standby die voorziet in

incidentele vervanging voor mantelzorgers. Dhr. Teitsma bleek bijzonder ingenomen met deze onderscheiding.

De rondvraag leverde enkele interessante vragen op. Marjan Rigter informeerde of er duidelijkheid is over de stand van zaken rond het zwembad de Kûpe. Hier kon PBB helder in zijn: ze volgt de ontwikkelingen op de voet. Zij meldt vervolgens dat er een actie gaande is vanuit de gebruikers; zij zijn met name verontrust over de slechte staat van onderhoud. Het PBB zal een voorzet tot samenwerking doen. Ook werd zorg uitgesproken over de verkeersveiligheid bij de scholen. Door het vele parkeren van auto's in de directe omgeving ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties. Koert de Jager stelde dat er niet gewacht moet worden op het eerste ernstige ongeluk. PBB antwoordde dat met name de verantwoordelijkheid van de ouders, die hun kinderen wegbrengen of ophalen, belangrijk is bij dit probleem. Doe dit zoveel mogelijk met de fiets of lopend.

Door middel van een presentatie vertelde politieagent van der Berg hoe de politie dagelijks omgaat met haar werk. Ook de hangjongeren en door hen veroorzaakte overlast is belangrijk onderdeel daarvan. Verder liet zij zien dat er beslist afname van jeugdcriminaliteit, verkeersslachtoffers e.d. te zien is. Huiselijk geweld heeft op dit moment hoge prioriteit en ze gaf inzicht in de samenwerking die de vier noordoostelijke gemeentes daarin voeren. Ook nadrukkelijk werd het belang van het melden van incidenten aan de politie genoemd. Hiermee krijgt ze overzicht en inzicht in problemen en kan ze of onmiddellijk of later actie ondernemen. Zonder medewerking van de burger is dit veel moeilijker. Daarna vertelde onderzoeker Anton de Vries op zeer onderhoudende wijze -het is zijn hobby!- over het onderzoekswerk in deze regio. We kregen een heldere indruk van zijn nuttige werkzaamheden. Na afloop bedankte Maaïke de beide inleiders en werd de vlag van Buitenpost voor het politiebureau en een boekje bloemen voor allebei aangeboden.

Evaluatie kleintje feestweek

Van 1 t/m 4 april was er weer kermis in ons dorp. Het weer zat heerlijk mee en er werd dan ook volop genoten van de attracties en lekkernijen die de kermis te bieden had. Op vrijdag en zaterdag werd er in de sporthal een kleintje feestweek georganiseerd. Helaas was de animo voor vrijdag minimaal, gelukkig kwamen er op zaterdag meer mensen naar de Houtmoune om samen gezellig een biertje te drinken en te swingen op de muziek van BammBamm. Als feestweekcommissie gaan wij evalueren of er in 2010 wederom een kleintje feestweek gehouden kan worden. Alle bezoekers in ieder geval bedankt voor jullie enthousiasme!

Twee aanmeldingen Bûtenposter Keninginne

In mei gaan wij weer op zoek naar de Bûtenposter Keninginne, tot 30 april is het mogelijk je op te geven. Inmiddels hebben twee spontane meiden zich aangemeld, maar natuurlijk hopen wij op meer deelname. Wil jij mee strijden om dat geweldige prijzenpakket, aangeboden door: sportgezondheidscentrum Allert Pol, Carin's haarmode, schoonheidssalon Tripartite, EP Faber, Buwalda fotografie, Hedera, Op 'e Stâl en Modique. Geef je dan op, mail een foto en een leuk verhaal over jezelf naar: s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl

Lichtroute

De 1e aanmeldingen zijn binnen, doet u ook mee? Hoofdprijs straten: een buurtbarbecue t.w.v. 500,-. De volgende straten hebben zich al aangemeld voor deelname aan de lichtroute: Scheltingastraat; Margrietstraat; Beatrixstraat; H. de Witstraat (helpt aan de zijde van Enitor) en de Irenestraat. Voor de straten hebben wij een nieuwe hoofdprijs! Een buurtbarbecue t.w.v. € 500,-. Wilt u ook een gezellige barbecue winnen met uw buurt, bedenk een leuk thema en versier/verlicht u straat. Ook is er weer een wedstrijd onder de verlichte tuinen, hier blijven de prijzen gelijk. U kunt zich aanmelden via: s.ploegsma@feestweekbuitenpost.nl

Prijspuzzel

door Cornelis Visser

	2				6			
				9	7			
		4			9	1		
	4	3		5				
				1			8	
			2		8			6
	6		7	2			4	3
			8					1
	1	5			9			8

Hoe werkt de puzzel?

Vul het diagram van 9 x 9 vakjes zo in dat alle cijfers slechts één keer voorkomen in alle horizontale en verticale rijen, en in elk blok van 3 x 3 vakjes. De cijfers in de grijze genummerde vakjes is de oplossing.

Oplossen en inleveren.

Los de puzzel op en maak kans op een prijs ter waarde van € 10,-. Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door De Binnenste Buiten Post. Oplossingen - bij voorkeur op een kaartje - inleveren in de kopijbus in The Readshop (Nijenstein 7) vóór vrijdag 15 mei.

Oplossing prijspuzzel december.

De puzzel in het maartnummer heeft 3 correcte inzendingen opgeleverd!

De oplossing luidde: 1 H, 1 J, 4 A.

De winnaar is: familie J.W. Meetsma, Haersma de Withstraat 50.

Buitenposters

door Nelleke Kemps-Stam

Mensen die in de informatica werken, worden vaak niet begrepen... Harm de Vries is een dubbeltalent

Wist u dat Nederland meer fietsen telt dan inwoners? En dat de fietsdichtheid in ons land de hoogste van de wereld is? Dan snapt u nu waarom ons land 'Nederland fietsland' genoemd wordt. Achtien miljoen fietsen, waarvan de stadfiets het meest in gebruik is. Voor elke leeftijd en wens is wel een fiets te vinden. Harm de Vries rijdt bijvoorbeeld op een Empella racefiets. Hij won niet alleen in 2007 de Ronde van Buitenpost, maar ontving in 2008 ook een Jong Talent Prijs van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.

Wielervereniging Otto Ebbens is een sterke regionale sportvereniging in de regio Noord Oost Fryslân. Sinds de oprichting op 1 juli 1968 is WV Otto Ebbens uitgegroeid tot een sterke wielervereniging. Onze vereniging heeft een goede en bekende naam, genoemd naar één van de oprichters de heer Otto Ebbens. Hier zijn wij vandaag de dag nog steeds trots op net zo als onze clubkleuren, het rode van de WV Otto Ebbens dat voor velen herkenbaar is. WV Otto Ebbens heeft in haar korte geschiedenis van 40 jaar grote renners grootgebracht. Te denken valt dan natuurlijk aan Pieter Weening en Wiebren Veenstra die hun eerste wedstrijden in de clubkleuren van de WV Otto Ebbens koersten en later fietsten in de echte Klassiekers en de Tour de France. (bron: WV Otto Ebbens)

rustiger aan moest doen, zijn ze in Twijzel gaan wonen. Mijn vader kwam via Drachten en Groningen in Den Haag terecht en daar heeft hij mijn moeder leren kennen. Hij wilde graag weer terug naar Friesland. In het westen is alles volgebouwd. De ruimte hier was de reden dat we verhuisd zijn."

Op de lagere school droomde Harm nog niet van wielrennen, ondanks het feit dat zijn woonplaats bekend staat om de Ronde van Pijnacker, een wielercriterium dat nog door Zoetemelk, Raas en Boogerd gereden is. "Voetballen was toen het belangrijkste", zegt hij. "Ik zat in de districtselectie van ADO Den Haag. Toen ik ouder werd, werd het steeds minder."

Harm kwam op jonge leeftijd in aanraking met de personal computer. "Mijn vader was er vroeg bij en toen ik heel klein was, mocht ik al



Harm in zijn fietstenu. (eigen foto)

Buitenpost. Niet tot volle tevredenheid. "Ik vond het niveau te laag om er serieus mee door te gaan", was zijn conclusie. "En je bent toch wel afhankelijk van het hele team. Ik ben toen op zoek gegaan naar een individuele sport. Mijn broer en ik kochten een fiets en gingen een rondje Lauwersmeer doen. En dan kom je mensen tegen die zeggen dat je ook wel bij een wielervereniging kunt gaan. Dat doe je dan en dan fietsen die mannen opeens veel harder dan jij. Zo groei je er vanzelf in." Twee jaar geleden won Harm de Ronde van Buitenpost. "Het is superbelangrijk als je erin slaagt een thuiswedstrijd te winnen." Harm rijdt voor WV Otto Ebbens. "Ik behoor tot de topamateurs. De vereniging stelt zes deelnemers op en de ploegleider bepaalt of je rijdt of niet. Je doet dan mee aan klassiekers in heel Nederland. Voor rondjes rond de kerk, zoals ritten in de buurt genoemd worden, kun je vrij inschrijven. Om wedstrijden te rijden, moet je bij een vereniging horen", legt Harm uit. Hij is zelf als junior begonnen bij de vereniging, nu behoort hij tot de categorie elite/beloofte. Dat laatste is niet aan prestaties, maar aan leeftijd gebonden. "Ook op de site van Wielerland, waar uitslagen en nieuwtjes over het wielrennen worden vermeld, is Harm terug te vinden. Als ik hem vraag of zijn einddoel de Tour de France is, antwoordt hij dat je moet oppassen dat het rijden van een goede wedstrijd tot zo'n uitspraak uitlokt. "Het is

maar weinig mensen gegeven om de Tour te rijden. Mijn doel is er uit te halen wat erin zit. Ik ben nu nog jong, het kan nog alle kanten op. Ik heb meer ijzers in het vuur liggen dan alleen het wielrennen. Ik hoef niet per se prof te worden. Als ik een stap naar boven kan doen, ga ik er wel voor. Dit jaar kan ik wel een sponsor wielrenner worden." Om zijn ambities waar te kunnen maken, moet Harm zich veel ontszeggen. "Ik ben in het weekend niet op stap, dan rijd ik wedstrijden. Ik train zes keer in de week, ik rook niet, ik drink niet." Een vriendinnetje heeft hij niet. Lachend beweert hij dat het wielrennen er niets mee te maken heeft. "Vrienden heb ik onder de sporters en onder de studenten. Maar dat is wel ander volk. Ik zit ook niet op een studentenvereniging. Het is een keuze, straks kan ik ook nog drinken. Omgekeerd is het moeilijker."

Dubbeltalent

Als beste propedeusestudent van zijn opleiding, ontving Harm vorig jaar van de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen een Jong Talent Aanmoedigingsprijs. De prijs bestond uit een oorkonde en een enveloppe met € 500. Het leverde hem ook een betaald baantje op: als student-assistent hielp hij eerstejaars. Zijn dubbeltalent buit Harm ten volle uit. "Als het even niet lekker loopt, kan ik altijd op het andere terugvallen. Dan kom je sneller over een dipje

heen." Als ICT'er zullen we Harm waarschijnlijk niet terugzien. "Ik hou meer van de wiskundige kant van de informatica", zegt hij. "De theoretische kant van de informatica interesseert me. Ik had net zo goed wiskunde kunnen gaan studeren." Door zijn verhaal ontstaat er een beeld van een jongen die goed is op twee heel verschillende gebieden, maar die daardoor ook een 'loner' dreigt te worden. "Fietzen is een individuele sport", geeft hij toe. "De grootste winnaars zijn de grootste klootzakken. En mensen die in de informatica werken, worden vaak niet begrepen. Maar ik vind mezelf niet sociaal of zo. Ik lees de krant, kijk naar het journaal en NOVA. Ik leef niet in een tunnel, wat dat betreft. Als ik zo doorga met mijn studie, kan ik bij de universiteit blijven om onderzoek te doen. Dan ben je ook individualistisch bezig. Van een ICT'er wordt gevraagd dat hij goed kan programmeren, aan de andere kant dat hij goed kan communiceren. Dat botst wel eens. Ik herken mezelf daar niet in. Ik voel me zeker geen buitenbeentje."

'De slimste student' werd Harm genoemd tijdens de prijsuitreiking. De 500 euro zijn al op. Ze zijn gebruikt om een nieuwe racefiets te kunnen kopen. Hij is ook gestopt met het baantje. "Je kunt niet alles doen. Ik ga eerst weer met fietsen bezig. Die paar momenten dat je volkomen gelukkig op de fiets zit, daar doe je het voor."



Harm met zijn Jong Talent Aanmoedigingsprijs. (eigen foto)

Heitelân

Harm de Vries is nog geen twintig en toch kun je hem al een dubbeltalent noemen. Wat zijn studie informatica betreft is hij een bolleboos en bij het wielrennen lijkt hij veelbelovend. Buitenpost kan trots op deze inwoner zijn. Zijn accent verraadt echter dat hij uit het westen komt. "Ik ben geboren in Delft en opgegroeid in Pijnacker", vertelt Harm. "Sinds vijfentwintig jaar woon ik in Buitenpost. De familie van mijn moeder woont daar nog en ik ga nogal eens naar mijn oma en de overige familie. In Pijnacker heb ik de lagere school gedaan en in Voorburg ging ik naar het VWO. Dertien kilometer fietsen in een grote stoet. In het derde jaar verhuisden we naar Buitenpost en kwam ik op het Lauwers College terecht." Dat hij in Buitenpost is komen wonen, dankt hij aan zijn vader. "Mijn vader is een echte Fries. Hij is in Kollumerpomp geboren. Mijn pake had daar een boerderij. Toen hij het

spelletjes spelen op zijn computer. Computerverslaafd was ik toen niet. Vanaf de middelbare school was ik wel vrij veel bezig met websites en dingen uitproberen. Samen met mijn broertje Jaap deed ik mee aan ThinkQuist, een wedstrijd educatieve website bouwen voor scholieren. Met onze website over kinderarbeid wonnen we toen de tweede plaats en kregen we € 2000." Vermeld moet worden dat hij ook voor zijn moeder Rineke, die in het dorp de winkel Buitengewoonbuitenpost runt, een website ontworpen heeft. Hoewel Harm zichzelf niet met een 'nert' vergelijkt, wil hij van de computer zijn beroep maken. "Mijn oudste en jongste broer studeren bedrijfs-economie, mijn vader heeft economie gestudeerd", licht Harm toe die zichzelf 'enorm' bèta vindt.

Eenzame fietser

Na de verhuizing naar Buitenpost, meldde Harm zich eerst bij de VV

Sprekwurd fan de moanne

Skiep en laam

It is in prachtgesicht de maitidsgreiden mei skiep en huppeljende lamkes. Mar it tredde laam wêze, of it swarte skiep, dat falt net ta.

Hy komt efteroan as it tredde laam.
Het lam dat door de twee andere bij de uier wordt verdrongen.
De persoon die men wel kwijt wil.

Se is yn 'e famylje altyd it swarte skiep.
Ze krijgt overal de schuld van.

Hoe moet dit skiep wosken wurde?
Hoe moeten we deze zaak aanpakken?

Je moatte de skiep skeare nei't se wol ha.
Je moet met de mensen onderscheid weten te maken.

Hy komt leafst as it skiep al skeard is.
Hij komt pas als het werk gedaan is.

(advertentie)

de Vries
verzekeren-hypotheken

**Niet de Eerste
Wel de Beste
in VERZEKEREN**

Verlaatsterweg 10A - 9873 PA
Gerkesklooster - Tel. 0512-352221
info@mjddevries.nl



enitor bv

Enitor is pionier op het gebied van specialistische kunststof profielen. Meer dan 70 jaar ervaring en know-how, inventiviteit en praktisch toegepast marktpartnership staan garant voor een reputatie in binnen- en buitenland. Enitor ontwikkelt en produceert kunststof (half)fabrikaten voor vele takken van industrie, volgens de meest complexe specificaties en met de kleinste toleranties door middel van extrusie.



Beatrixstraat 7-9, Postbus 1, 9285 ZV Buitenpost
Telefoon 0511-541700, Fax 0511-543332

Stationsrestaurant "De Oriënt"

Stationsplein 2 - tel. 0511-540679



aanbiedingen geldig voor de maand mei

Familiepakket

- *4 personen friet
- *2 frikandellen
- *2 kroketten

€ 6,00

Bamiblok of Nasischijf Frikandel of Krokot

€ 1,00

Kaassoufflé

€ 1,00

Broodje Hamburger

*met gebakken champignons en uitjes van de bakplaat

speciale
aanbieding

€ 2,95

Zaterdag 9 mei:

Tweede

Dorpen Oldtimer-Evenement

Van 11.00-12.00 uur en van 14.00-15.00 uur op het Stationsplein

Openingstijden:

maandag 8.00-11.30 uur, dinsdag 8.00-18.00 uur
woensdag, donderdag en vrijdag 8.00-19.00 uur
zaterdag vanaf 11.30-19.00 uur

Laat ons uw feestje verzorgen... met oud Hollandse spelletjes.
Vraag vrijblijvend om informatie. Ook voor vergaderingen, buurtfeestjes,
bingo en verjaardagsfeestjes (± 25 à 30 personen)

DE KRUIDHOF
BOTANISCHE TUIN ERYELAN



17 thematische
kinderroutes
winkel

planten verkoop
tuincafé "de uithof"
rondleiding op afspraak

Open: 4 april t/m 24 oktober
maandags gesloten
www.dekruidhof.nl



Botanische Tuin De Kruidhof
Schiedamsdijk 209
9280 NE Buitenpost

T 0511-541251
E info@dekruidhof.nl

Er is maar één Lippe Lap



Mis. Het zijn er wel zeven. Door heel Friesland. Dus altijd dicht bij u in de buurt. En dat komt

mooi uit. Want bij **Lippe Lap** vindt u de grootste collecties, de laagste prijzen en de beste service. Dus het is waar: **Lippe Lap**, zo is er maar één.

Lippe-Lap

TAPIJT, GORDIJNEN, PARKET EN LAMINAAT

HEEFT MEËR IN HUIS.

WWW.LIPPELAP.NL

DRACHTEN • HEERENVEEN • LEEUWARDEN
WOLVEGA (HOME CENTER WOONBOULEVARD)
BUIENPOST (WOONEXPO)

Kootstra Advies

Alles onder één dak!!!



Voor een persoonlijk en vrijblijvend advies bent u bij ons op het juiste adres.

- ♦ verzekeringen
- ♦ hypotheek
- ♦ pensioenen
- ♦ belastingaangiften
- ♦ administraties MKB
- ♦ advisering startende ondernemers
- ♦ flitscheidingen
- ♦ SNS regiobank

Makelaardij:

- ♦ aan- en verkoop van uw woning
- ♦ waardebeoordeling

VBO MAKELAAR



SELFSLANDIG
SNS Regio Bank
INTERMEDIËRE

Ried 9, 9285 KK Buitenpost

tel. 0511 544442, e-mail: info@kootstraadvies.nl

internet: www.kootstraadvies.nl

Herdenken in een gezapig plattelandsdorp

Op 4 mei wordt jaarlijks traditioneel een dodenherdenking gehouden in Nederland. Het spreekt voor zich dat het lot van miljoenen oorlogsslachtoffers iets is dat meer dan de moeite waard is om uitdrukkelijk herdacht te worden. Op 5 mei wordt de herwonnen vrijheid gevierd, iets wat veel feestelijker maar toch minder concreet is. Het is een vanzelfsprekende zaak voor de na-oorlogse generaties: het onbekommerd kunnen leven en zich uiten. Vrijheid lijkt zo vanzelfsprekend. Maar zo is het lang niet altijd geweest.



Bovenstaande affiche herinnert aan een tijd waar van onbekommerdheid geen sprake meer was. De bezetting van 1940-1945 is een periode die veel ouderen nog diep in het geheugen gegrift staat. Weinig was meer zeker en de dreigende taal van deze affiche is een getuigenis van de bruutheid, maar zeker ook de willekeur die de gewone burger boven het hoofd hing. De onzekerheid en angst werd onderdeel van het dagelijkse leven. Razzia's, voedselschaarste, represailles, inbeslagname van paarden, fietsen en andere zaken, een luchtaanval - dit alles behoorde tot de reële dagelijkse werkelijkheid. Het was ook zeker een tijd waarin personen gedwongen werden om bijzondere keuzes te maken. Het niet voldoen aan arbeitseinsatz in Duitsland, het wel of niet meedoen aan de melkstaking van



Canadese tanks rijden in '45 ons dorp binnen over de toenmalige Rijksweg, tegenwoordig de Voorstraat, ter hoogte van de villa van Jaqueline Nome. De bomen rechts staan aan ingang van de Singel. (foto uit: "En verpletterd wordt het juk", een boek van Jasper Keizer.)

'42 of de spoorstaking van '44 zijn voorbeelden. Maar ook de vraag of er hulp zou worden geboden aan mensen in nood met risico voor zichzelf of (in het klein) het wel of niet voldoen aan een affiche als bovenstaande.

Ook voor mensen die leiding moesten geven waren dit soms bovenmenselijke dilemma's. Burgemeester Pier Eringa, die zijn handtekening onder bovenstaande affiche zette, was ten tijde van de inval in 1940 al burgemeester van Achtkarspelen. De bezetter hield in eerste instantie zoveel mogelijk de oude gezagsstructuren in stand, maar toen het hen duidelijk werd dat Nederland niet eenvoudig ingelijfd provincie zou worden, veranderde deze houding. Eringa, een rechtlijnige en oranjegezinde groninger, werd door de lokale duitse



Burgemeester Pier Eringa. (foto: redactie)

machthebbers niet meer vertrouwd en uit zijn ambt gezet. De plaatselijke politiek heeft hem daarom na de oorlog de eer gegeven een straat naar hem te vernoemen: de Eringalaan. Zijn opvolger was burgemeester Matzer van Bloois. Omdat hij door de bezetter was benoemd was de heersende mening dat hij daarom een niet te vertrouwen collaborateur van de Duitsers zou zijn. Na de oorlog werd hij direct uit zijn ambt gezet. En toch bleek de waarheid niet zo eenvoudig zwart en wit te zijn. Nader onderzoek naar het handelen van Van Bloois tijdens de laatste oorlogsjaren wees uit dat deze zich minder duidelijk naar buiten toe, maar niettemin moedig gedragen uit. Persoonlijk ingrijpen van de burgemeester had zondermeer het leven gered van iemand - een daad die niet zonder risico was. De oorlog speelde vele en ingewikkelde spelletjes.

Toen in april 1945 de Canadese tanks over de Voorstraat (toen nog Rijksweg) rolden gaf dit zo'n gevoel van vrijheid en opluchting dat dit bij mensen die het meegemaakt hebben, nog steeds emoties los kan maken. Een periode van terreur en angst was voorbij. Buitenpost is met relatief weinig schade door de oorlog komen. Bombardementen, veldslagen, grootschalige verzetsacties, hongersnood en verlies van have en goed - het ging bijna allemaal aan ons gezapige dorp voorbij. We weten van Enne Dijkstra die bij de inval als militair bij Wons gesneuveld is. Ook kennen we Sjouke Stel, groenteboer in ons dorp die tijdens de melkstaking willekeurig werd doodgeschoten. En ook kunnen we de plaquette in het station lezen waarop staat dat Folkert

Smit, een NS-medewerker tijdens een razzia in de mieden als spoorwegstaker is doodgeschoten. We weten ook van voormalige dorpsgenoten zoals de broers Bakker, die als verzetsman omkwamen. Afgezien van een herdenkingsraam en -monument is er verder in ons dorp weinig meer terug te vinden dat concreet aan de oorlogsjaren herinnert. Behalve de herinneringen in sommige dorpsgenoten en daarvan willen we in het komende jaar graag in ons blad vertellen.

We leven nu in een wereld waarin opnieuw steeds meer duidelijk wordt dat vanzelfsprekende onbekommerdheid en vrijheid een illusie is. En dat is daarom misschien ook een goede reden om op 4 mei te herdenken en op 5 mei de vlag uit te steken.



Burgemeester Matzer van Bloois. (foto: redactie)

Tuin(be)leven DE KRUIDHOF

april 2009

Boeiend en bloeiend

Is het nu Achtkarspelen bloeit of Achtkarspelen boeit? Werd mij onlangs gevraagd. Een mooie vraag naar aanleiding van de nieuwe borden bij de uitvalswegen van ons dorp. Ik kon het niet laten om in eerste instantie aan te geven dat we een zeer boeiende gemeente hebben waarin zich heel veel afspeelt. In de dertiger jaren werd er op de kleine erven van de typische waldhuses veelal eigen groente en fruit geteeld. Voor de Stichting Groente en Fruit waar De Kruidhof als Proeftuin destijds deel van uitmaakte alle reden om mensen juist ook in deze teelten te scholen om meer te kunnen produceren en om mooiere en betere gewassen te verkrijgen. Vaak ging het daarbij om gewassen waarvan wij het bestaan vergeten zijn. Buitenposter Hein Drost, medewerker van De Kruidhof, heeft samen met vrijwilligers het idee opgepakt om van die oude vergeten groenten een collectie van De Kruidhof te maken. Waldgieltsjes, Kollumer pronkbonden en waldbeantsjes bijvoorbeeld zijn van die karakteristieke gewassen die niet iedereen meer kent. Het zijn sterke planten die zeer goed gedijen in onze typische waldgrun. De vergeten groenten komen in De Kruidhof te staan nabij de oude cultuurgewassen, die eigenlijk ook onderdeel zijn van deze vergeten gewassen. Waar tegenwoordig maïs de overhand heeft, werd vroeger tarwe en haver geteeld. Waar coniferen of buxus worden gekweekt, lagen voorheen akkers met boekweit. Binnen de gemeente Achtkarspelen zijn steeds meer organisaties en mensen die deze vergeten gewassen opnieuw in cultuur willen gaan brengen. Achtkarspelen een boeiende gemeente! En straks ook een bloeiende gemeente, wanneer de pronkbonden en de waldgieltsjes in bloei staan. En dan te bedenken dat er nog altijd mensen zijn die niet weten dat een aardappel zo prachtig kan bloeien en dat de aardappelvelden wit en paars kleuren in de zomer. Op kleine schaal kunnen we daar straks ook in De Kruidhof van gaan genieten.

Nimmer zullen wij ons bukken

't Oranjelied is nu verstild,
De vreugdezangen zijn verstorven,
Maar niet de liefde is verkild:
Wij wachten op den nieuwen morgen.

Want ook de nieuwe morgen komt,
De blijde dag van ons verlangen
Als 't heele volk naar voren dromt
Om nogmaals zijn vorstin t'ontvangen.

Maak voor dien dag u reeds bereid!
noot lang kan bruut geweld ondrukken.
Verwonnen zijn wij! ... Voor een tijd ...
Maar nimmer zullen wij ons bukken!

Najaar 1941 (Uit: Geuzenliedboek 1940-1945)

Maand van het spannende boek

Passie, geld en wraak...

Motieven genoeg om mee te doen aan onze uitdagende moordquiz en €150,- op te strijken. Wat dacht u bijvoorbeeld van: zoete wraak, passie (voor thrillers), manifestatiedrang, machtsvertoon, geld of voor de kick... Dus geef u zo spoedig mogelijk op voor een spannende strijd, waarbij natuurlijk het volgende geldt: het recht van de beste.

Plaats delict: Openbare Bibliotheek Damwoude
Datum: 11 juni 2009
Tijd: 20.00 uur

Vereisten: Kennis hebben van de onderstaande boeken:
1. A.C. Baantjer De Cock en de dood in gebed
2. Nicci French Wat te doen als iemand sterft
3. H. Mankell De Chinees
4. E. Verhoef Alles te verliezen
5. Simone v.d. Vlugt Herfstlied

Gewenst: 18 jaar of ouder, ijzersterk geheugen, strijdlustig, uithoudingsvermogen.
Meenemen: supporters van onbesproken gedrag

Doe mee en geef u op vóór 9 juni via de bibliotheek of via dit e-mailadres: k.vanijseldijk@bnof.nl

Begryp

door Janne Oosterwoud

Myn begryp is grut, elk jier meitsje ik it wat grutter, oars wyn ik my op. Wapene mei in stôk en plastic pûden gean ik mar wêr it ôffal te liif op myn favorite fytsrûntsje. En ik snap it hielendal. Folle bierblikjes meinimme giet wol, mar leech passe se net mear yn 'e auto. En as de patat op is, hoe yn 'e goedichheid moatte je dan de lege bakjes meinimme? Dat ik begryp bêst dat de rommel yn 'e berm en yn 'e sleat moat. Hup, troch it iepen rûtsje. Dêr sille jim my net oer hearre.

Mar in lyts bytsje begryp fan de oare kant soe hiel maklik wêze. Goai de blikjes asjeblyft net alhiel nei de oare kant fan 'e sleat, dan is myn stôk te koart. Drankflessen le-afst sûnder dop dan stek ik de stôk sa yn 'e hals. Snack-ôffal graach op in bultsje by elkoar dat pakt wat better. En de milkshake-bekers soenen dy yn 'e berm kinne? Yn 'e sleat krijst der sa min grip op. Ik lei hast langút yn it wetter. Mei tank yn 't foar.

Voorlopig programma feestweek

Donderdag 30 juli t/m woensdag 5 augustus	
Donderdag 30 juli	14.30 Start Kermis
	17.30 Officiële opening sponsors en genodigden
	19.15 Opening en voorstellen Bûtenposter keninginne
	19.30-23.00 Straatartiestenfestival
Vrijdag 31 juli	08.00 Swadde Kuier vanuit de Schakel
	12.00-13.00 Zwemfeest in de Kûpe groep 1 t/m 3
	13.30-15.00 Zwemfeest in de Kûpe groep 4 t/m 8
	16.30 Martijns Motorservice Motor rondrit vanuit de Kerkstraat.
	19.00 Kamelenrace bij de tent
	19.00 Fierljeppen op sportpark de Swadde
	20.00 Dartstoernooi in de Point
Zaterdag 1 aug.	08.00 Swadde Kuier vanuit de Schakel
	08.30 Bûtenposter brochje, tent aan de Parklaan
	10.00 Tennistoernooi
	10.00 Kaatsen ledenpartij jeugd aan de Parklaan
	12.00-17.00 All Timer Event, locatie de Vaart e.o.
	19.00 Ringrijden, Halbertsmastraat. e.o.
	21.00 Hollandse avond in de tent aan de Parklaan
Zondag 2 aug.	10.00 Kaatsen aan de Parklaan
	19.00 Kerkdienst in de tent aan de Parklaan
Maandag 3 aug.	10.00 Oud Hollandse Markt in de Kerkstraat
	19.00 Oriënteringsritten, start vanuit de Point
	20.00 Grote buitenbioscoop bij de feesttent
Dinsdag, 4 aug.	10.00-12.00 Kinderspelen bij de feesttent
	9.00-12.00 Jeugdviswedstrijd 9 t/m 15 jaar, vanuit de feesttent
	19.00 Busje trekken op de Vaart
	21.00 Band in de tent aan de Parklaan
Woensdag 5 aug.	08.00 Grote jaarmarkt
	08.00 Groot terras met muziek, tent Parklaan
	08.00 Kruidenmarkt in en rond de Kruidhof
	09.00 55e concours hippique, Mejonsmaveld
	21.00 Drive in show, tent Parklaan
	22.30 Grote vuurwerk show
Hele week:	@work personeelsdiensten b.v. lichtroute en Kermis

Boottrip Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruisafdeling Smalingerland en Achtkarspelen organiseert op dinsdag 26 mei een boottocht met zorg op maat. Een boottocht voor mensen die door ziekte of lichamelijke handicap niet in staat zijn om alleen uit te gaan. Ze mogen worden begeleid door bijvoorbeeld een familielid/vriend(in) of kennis. Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn aan boord voor eventuele hulp waar nodig. Tevens is een arts aanwezig. Vertrek om 09.00 uur vanuit de haven (Loswal) te Drachten en om 17.00 uur hopen wij weer terug te zijn. Vervoer naar en van de boot dient zelf te worden geregeld. De kosten voor deze dag zijn inclusief koffie/thee en warme maaltijd € 25,-. Er is live muziek aan boord. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 18 mei opgeven bij: Johan Postma, tel. 0512-518778, Minke Visser, tel. 0512-514086 en voor Achtkarspelen Anneke Vries, tel. 544410.

Voor alle 50+-ers van Buitenpost e.o.

Het afdelingsbestuur van de PCOB afdeling Buitenpost heeft gehoor gegeven aan de enthousiaste reactie van haar leden op de vraag van hun voorzitter: "Is een uitstapje naar het gevangensmuseum iets voor ons?" Nu willen we alle 50+-ers, lid of geen lid, uitnodigen om met ons mee te gaan. De datum is vastgesteld op 2 juni 2009. We reizen met Touringcarbedrijf BIRWA reizen. Rolators kunnen dus mee! Met allerlei aanpassingen hebben we de prijs zo laag mogelijk gehouden. We krijgen een rondleiding, koffie/thee drinken met gebak een rondrit over het terrein met de bus en gids. En zo rond half zes een driegang diner in Niebert en hopen dan gezond en voldaan om 19.30 uur weer in Buitenpost te zijn. Mocht u denken ik zou ook wel mee willen al ben ik (nog) geen lid, dan kunt u zich opgeven bij: dhr. K.W. Veenstra (coördinator), Molenstraat 29, tel. 542189.

Antwoordstrookje

Hierbij geef (geven wij ons) ik mij op voor het uitstapje naar het Gevangensmuseum in Veenhuizen op dinsdag 2 juni 2009.

De kosten zijn inclusief busvervoer, entree, 2x koffie/thee met gebak, rondrit en een driegang diner.

Bij 20-24 personen: € 49.00 per persoon.

Bij 25-29 personen: € 44.00 per persoon.

Bij 30-34 personen: € 40.00 per persoon.

Bij nog meer...?

Ik betaal € 49.00 per persoon bij inlevering van het strookje.

Mochten er meer dan 25/30 meegaan krijg ik € 5.00 of € 9.00 terug.

Naam:

Adres:

Plaats:

Handtekening:

Inleveren strookje kan ook tot 19 mei bij een PCOB bestuurslid.
We vertrekken op 2 juni om 12.30 uur vanaf Haersmahiem.
Ontdek ook wat en hoe gezellig de PCOB afdeling Buitenpost is.

Een duik in de prehistorie op Koninginnedag

Het IJstijdenmuseum organiseert op Koninginnedag een prehistorische dag. Experimentele archeologen zoals een Roel Meijer uit Veendam en Jan Werschull uit Leleystad, laten zien hoe duizenden jaren geleden de mensen kans zagen om in hun onderhoud te voorzien. Op een voor deze tijd primitieve wijze wisten ze hun leven zo in te richten dat alles wat ze gebruikten uit de natuur kon worden onttrokken. Deze leefwijze wordt op Koninginnedag zichtbaar in het IJstijdenmuseum. Zo worden huiden bewerkt tot leer, wordt op prehistorische wijze eten gekookt en geroosterd en wordt wol gesponnen. Andere archeologen, zoals onder anderen Gerrit Jonker uit Tuk, laten zien hoe onze vroege voorouders duizenden jaren geleden van stukken vuursteen prachtige stenen messen maakten, pijlen slepen of gaten met behulp van zand in stenen boorden. Ook een aantal zwerfsteenverzamelaars laat zich op deze Koninginnedag van de goede kant zien. Klaas Drint uit Drachten neemt een stenzaag mee en demonstreert het zagen van zwerfstenen. Iedereen die op deze dag zelf een zwerfsteen meeneemt



Vuursteensmid Jan Werschul.(eigen foto)

kan deze laten zagen door Drint en ontdekt dan zelf de prachtige structuren in die zwerfstenen. Peter Hofstee uit Kootstertille laat het slijpen van stenen zien. Aan al deze steentijd-activiteiten kunnen kinderen en volwassenen zelf ook deelnemen. Speciaal voor kinderen worden een groot aantal activiteiten opgezet bij het IJstijdenmuseum. In het museum worden op Koninginnedag rondleidingen georganiseerd waarbij de rondleiders toelichting geven op de prehistorische exposities. In het tuincafé worden in verband met Koninginnedag door Talant speciale broodjes en hapjes geserveerd. De tuinen van de Kruidhof hebben in het voorjaar hun speciale charme en zijn een bezoek meer dan waard. Zowel in het IJstijdenmuseum als op de Kruidhof worden exposities gehouden over het thema Gif en Gift waarbij wordt ingegaan op de betekenis van gif en giften in de prehistorie en het gebruik van planten met giftige of geneeskundige werking. Op deze Koninginnedag zijn zowel het IJstijdenmuseum als de Kruidhof vanaf 10.00 uur open.

Expositie Antje Postma bij de Kruidhof

Het werk van Antje Postma, kunstenaar van de Blauwe Roek uit Drachten is aankomend seizoen te bewonderen bij Botanische Tuin de Kruidhof in Buitenpost.

Over Antje Postma

Antje Postma heeft een bijzondere stijl van schilderen. Ze is begonnen met gesloten figuren die in een ruimte dwaalden. Later werden de figuren geïntegreerd in een geheel met openingen naar buiten toe. De kleurkeuze van Antje is altijd beperkt gebleven. Antje Postma laat in deze expositie zowel recent werk als werk van vroeger zien.

De expositie met als thema 'Gif en Giften' is vanaf 22 april te bekijken. De naam van de tentoonstelling 'Gif en Giften' benadrukt het feit dat het gif wat planten kunnen geven gebruikt kan worden voor onder andere medicijnen en zalfjes. Zo wordt het gif een gift. Dit thema

heeft Antje Postma benaderd door zowel het kleurgebruik als de vorm toe te spitsen op het gif. Interessant om te zien is dat de authenticiteit van Antje door haar materiaalkeuze, afwijkende formaten en de uitwerking van het thema 'Gif en Giften' nog sterker naar voren komt als voorheen. Haar expositie duurt van 22 april t/m einde seizoen. Botanische Tuin De Kruidhof vindt u aan de Schoolstraat 29B en is geopend vanaf 3 april.

De Blauwe Roek

Antje Postma is werkzaam bij Atelier & Kunstuitleen de Blauwe Roek aan het Museumplein 6 in Drachten. De Blauwe Roek maakt deel uit van Talant en wil met de schilderijen, objecten en projecten de integratie van mensen met een beperking in de samenleving bevorderen. De Blauwe Roek is elke werkdag geopend van 09.00-16.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.deblauwerhoek.nl

Haersmahiem maakt samen met bewoners en familieleden beleid voor de toekomst

Op 7 april werd in Haersmahiem voor de tweede keer een zogenaamde Open Space bijeenkomst georganiseerd. Een avondvoorbewoners en familieleden waar men samen met het management mee kon praten en mee kon denken over de toekomst, het beleid voor Haersmahiem. Er waren zes onderwerpen waarover men in groepjes kon discussiëren. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld de bewoner van de toekomst, de regievoering (weer) bij de cliënt en het multifunctioneel concept Haersmahiem. De op-



komst was goed en men kan terugkijken op een succesvolle avond. Een avond waar veel goede ideeën, tips en verbeterpunten en naar voren zijn gekomen. Aanbevelingen waar het management van Haersmahiem het komend jaar weer mee aan de slag kan gaan. Vorig jaar werd in Haersmahiem de eerste bijeenkomst georganiseerd. Een verbeterpunt dat toen duidelijk naar voren kwam was het opknappen van de tuin. Inmiddels heeft de tuin al een grondige opknappbeurt ondergaan.

Avondvierdaagse op 25 mei

Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt er ook dit jaar weer een avondvierdaagse georganiseerd in Buitenpost. In de week van 25 t/m 29 mei kunnen de wandelliefhebbers vier avonden lang aan hun trekken komen op een aantal mooie routes in de directe omgeving van Buitenpost. Startplaats is elke avond bij de korfbal lokatie aan de Swadde, waar 's avonds vanaf 6 uur kan worden gestart met de route die elke avond weer anders is. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,-. De wandelaars moeten in deze week dus vier avonden lopen. Normaal gesproken zal er gewandeld worden op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Mocht één van deze avonden niet uitkomen dan kan de woensdag als een inhaalavond worden gebruikt (route van de maandag wordt in omgekeerde richting gelopen). Het is ook mogelijk één avond te wandelen. Het inschrijfgeld bedraagt dan € 2,50. Voor

de wandelaars die vier avonden hebben gelopen ligt er op vrijdagavond (of donderdagavond) een medaille klaar. Door de 1-daagse wandelaar kan direct na de wandeling de medaille in ontvangst worden genomen. Opgeven kan elke avond bij het startpunt. Vrijdagavond zullen de wandelaars onder begeleiding van een tamboerkorps worden binnengehaald. Zo kunnen ook andere dorpsbewoners meegenieten met dit feestelijk gebeuren. De avondvierdaagse wordt al vele jaren met veel enthousiasme door een groepje vrijwilligers georganiseerd. Zoals bij vele organisaties is ook hier behoefte aan wat nieuw bloed in de groep. Lijkt het u leuk om ook eens te helpen bij b.v. de stempelposten die elke avond op verschillende plekken bezet moeten worden, meld u dan aan bij: Cisca de Boer telefoon 541169 Hier kunt u ook terecht met andere vragen over de avondvierdaagse.

Buitenpost, kloppend winkelhart van de Friese Wouden

Laat je eens totaal verrassen!

We komen er allemaal mee in aanraking. De kapper! Maar... zijn we wel altijd tevreden met onze nieuwe haardos? De één wel, de ander niet. Knippen en kleuren is niet enkel een kwestie van gewoon doen... knippen en kleuren is een kwestie van knippen, kijken, kijken en knippen, aldus Jouke van den Borg, eigenaar HAARZAAK m/v in Buitenpost en Burgum.

Zodra je een stap over de drempel zet bij HAARZAAK m/v, voel je de ontspannen sfeer. Het team staat lachend haar werk te doen. Het interieur ziet er gewoonweg schitterend uit. Helemaal in de stijl van deze tijd. Eigenlijk zou een dergelijke salon in een grote stad of in het Westen van het land plaatsnemen. Maar niets is minder waar. In de Kerkstraat in Buitenpost en aan De Markt in Burgum vind je gewoon de leukste kapsalons van het Noorden! Terwijl de klanten volop in de haarkleuring en knipbeurt zitten, vertelt Jouke enthousiast over zijn zaak in Buitenpost en Burgum. "In 1999 ben ik samen met mijn vrouw Anke Nynke begonnen. We merkten dat de zaak in Burgum vlot groeide en besloten om daar in 2000 een schoonheidssalon aan toe te voegen. Hét totaalconcept om eens heerlijk totaal verwend te worden. Want wat is er nu lekkerder dan én je haar laten doen én een schoonheidsbehandeling te ondergaan. Je stapt gewoon als herboren de zaak weer uit." In december 2007 hebben zij ook de grote stap naar uitbreiding gemaakt in Buitenpost waar zij intussen al weer anderhalf jaar bezig zijn. Ook hier is er bouwkundig rekening mee gehouden om ter zijner tijd een schoonheidssalon te openen.

Designkapper

HAARZAAK m/v valt onder categorie Design kapsalon. "Dat klopt helemaal! Wij streven ernaar om een prachtig 'product' af te leveren. Mensen moeten hier de zaak uitwandelen en zich écht happy voelen. Bovendien hoor je als kapper ervoor te zorgen dat diegene de coupe ook thuis kan verzorgen. Want wat heb je eraan, als je de salon uitstapt met een prachtige kop haar en je de volgende ochtend je handen in het haar hebt, omdat je de coupe niet kunt stijlen. Dan doe je het dus niet goed als kapper. Ik roep altijd 'een goede kapper kijkt, knipt, kijkt, kijkt en knipt'. Elk haar heeft bepaalde eigenschappen en je moet daarnaar knippen. Maar goed... mensen moeten hier gewoon eens binnenwandelen en ervaren hoe het kan. Leuk om te vertellen... bij ons krijgt iedere klant – indien gewenst – een gratis zijn haar gewassen. Ook de heren. Dus als jij wilt, stap je schoongewassen onze zaak uit. Als dat geen service is!"

Rust creëren

Buitenpost. "In december 2007 hebben we daar een salon geopend. Waarom Buitenpost? Simpel... drie van onze medewerkster hadden al een binding met dit dorp, dus een logische stap om daar te vestigen. Ja... ik heb een bepaalde expansiedrift, maar daar is niets mis mee. Belangrijk voor ons is dat onze klanten zich goed voelen. Niet alleen als ze de zaak uitwandelen, maar ook thuis. Bij ons zul je bijvoorbeeld nooit een volle zaak tegenkomen. We plannen ruim in, zodat iedere klant die aandacht krijgt die hij/zij verdient. Je moet rust creëren. Dat willen de klanten ook graag.

Proberen?

Nog nooit bij HAARZAAK m/v langs geweest, natuurlijk wil je wel eens wat anders maar de drempel om eens naar een andere kapper te gaan is soms wel hoog. Misschien kunnen wij die drempel eens wat verlagen, wanneer u dit verhaaltje meeneemt bij uw 1e bezoek aan één van onze kapsalons geven wij u 5,- korting op uw behandeling v.a. 20,- na vermelding van uw n.a.w.

China Garden heet u welkom!

China Garden aan de Voorstraat is al jarenlang een begrip in Buitenpost en omgeving. Niet alleen het lekkere eten dat je er kunt eten, maar ook de uitstekende bediening zorgt ervoor dat er jaar na jaar meer mensen gebruik maken van het restaurant of hun eten bij ons komen afhalen.

Vooraf buffetten worden geprezen. U kunt heerlijk veel lekkere dingen eten voor een kleine prijs. Groepen maken daar dan ook graag gebruik van. Daarnaast voert het restaurant een uitstekende kaart met een keur van Chinese en Indische gerechten.

Ook thuis kunt u met familie en vrienden genieten van de heerlijke gerechten uit de Chinese en Indonesische keuken. Een buffet kan voor u thuis worden verzorgd, zelfs de afwas nemen wij weer voor u mee. Maar ook worden er voor grote groepen complete maaltijden bezorgd. Informeert u eens naar onze mogelijkheden.

De kwaliteit die iedereen zo van ons waardeert wordt bereikt door het gebruik van met name dagverse producten. Natuurlijk staan onze gediplomeerde Chinese koks ook voor een constante kwaliteit. Zo weet China Garden haar klanten op de juiste wijze tevreden te stellen. Het is vaak een gezellige drukte in ons restaurant van eters en afhalers. Die gezelligheid is ons kwaliteitskenmerk.

Kom ook eens bij ons proeven van de heerlijke Babi Pangang of de Chinese garnalen en laat u verwennen door onze vakkundige medewerkers.

Tot ziens in ons restaurant!

MOEDERDAG KADO BON

speciale moederdag behandeling

bestaande uit :

Haarwasmassage & Haarmasker

Knippen & Föhnen + Make-up

Samen vóór € 35,-

(c.a. 1,5 uur normale prijs €60,-)



HAARZAAK

M / V

Kerkstraat 56 9285TB Buitenpost

0511-544047

www.haarzaak-mv.nl

Alfred Visser

Radio TV Witgoed

Kerkstraat 68 tel. 0511 541560

www.alfredvisser.nl

Kies uw ION SPARTA



Fietstrend Buitenpost specialist in elektrische fietsen



Boordevol gezelligheid

- ◆ Poolbiljart
- ◆ Darten

Nu ook voor al uw catering!



Kerkstraat 40 - Buitenpost

telefoon: 0511-542564 fax: 0511-540111

kijk ook op: www.cafetwaspan.nl

baderie

Installatiebedrijf
J. Bremer & zn. BV

Erkend installatiebedrijf voor:

- Gas, water en sanitair
- Zink- en dakdekkerswerk
- Electrotechniek
- Centrale verwarming
- Ook onderhoud van CV ketels
- Energiezuinige ketels

Postbus 43 - 9285 ZV Buitenpost
Voorstraat 25 - 9285 NN Buitenpost
Tel.: 0511-541756
Fax: 0511-544361
E-mail: mail@bremerinstallaties.nl



Volop voorjaar bij Hedera bloemen



voorjaar!

Leptekriebel



Kerkstraat 7 Buitenpost
0511-541084
info@hederabloemen.nl

Chinees Indisch Restaurant

China Garden

OOSTERS BUFFET

Vrijdag, zaterdag, zondag en
feestdagen vanaf 17.00 uur.
Reserveren aanbevolen!



CATERING

Catering naar eigen wens is
mogelijk vanaf 15 personen.
Dagelijks beschikbaar!

Voorstraat 39 - 9285 NN Buitenpost

Tel. 0511-541297 - E-mail: chinagarden@live.nl



De nieuwe
voorjaarsmode
voor hem en haar
hangt nu voor u
klaar!



Nijenstein 11 . 9285 NV Buitenpost

gBUITEN
gewoon
BUITENPOST

- Woonwinkel
- Kleinmeubelen
- Sieraden
- Kleding
- Cadeaus
- Exposities

OPENINGSTIJDEN:

wo. 13.00-17.30 uur - don. 10.00-17.30 uur
vrij. 10.00-17.30 en 19.00-21.00 uur
za. 10.00-17.00 uur

Wij verkopen nu ook schoenen van het merk

trippen



Voorstraat 45 - 9285 NP Buitenpost
[t] 0511 541554



Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u 25 % korting op een zomerjas naar keuze.

Actie geldt niet op reeds afgeprijsde zomerjassen.

CHRISTINASTRAAT 4 - BUITENPOST
0511 541635



Nijenstein 7, telefoon 0511 541309

Het adres voor pasfoto's, ook voor al uw officiële reisdocumenten.

Comfort is... het andere woord voor **Stressless®**

- Leolux
- Superkeukens
- Lippe-Lap
- Henders & Hazel
- Podé
- Stressless
- Happy Living
- In House
- Siësta Slapen
- Etc...



THE INNOVATORS OF COMFORT™



De best verkochte relaxfauteuil met 10 jaar garantie!

U heeft al een Stressless® fauteuil vanaf € 999,-

BUITENPOST
Voorstraat 2 tot 14 • (0511) 54 44 44
geopend: maandag t/m zaterdag
(maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond)
www.woonexpokapenga.nl



Rabobank. Partner in business voor grote en kleine klanten.

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Burgum-De Lauwers
(0511) 45 85 00



*Laatste ronde opheffingsuitverkoop
Absolute bodemprijzen!*

*Dames-, heren- en kinderschoenen en -sandalen vanaf € 5,-
Laatste dameslaarzen van € 149,95 voor € 50,-
Bad- en teenslippers en spaanse sloffen € 3,99
Luxe damestassen 40% korting*



Wagenaar Schoenmode
Kerkstraat 17
9285 TA Buitenpost

CARIN'S
HAARMODE

Carin's Haarmode:
Dames en heren kapsalon
Zonnestudio

Tel: 0511 - 542707
info@carinshaarmode.nl
www.carinshaarmode.nl



Pizzeria - Grillroom - Restaurant

PYRAMIDE

Pizzeria - Grillroom
Kerkstraat 32 - Buitenpost
Tel. 0511 - 544779
's Maandags gesloten

Totale leegverkoop 20% korting

**TOP 1
TOYS**

HENK LAANSTRA
KERKSTRAAT 24
BUITENPOST
0511-540359

**E
NORM**

VAN DER VEEN

Voorstraat 5
Buitenpost
t: 0511 541545
f: 0511 541524
i: www.enormvanderveen.nl
e: winkel@enormvanderveen.nl

potgrond
zak a 20 liter
4 zakken voor

5.00



Siton Suzenaar



Auto van de week:

Renault megane air, 16-16V,
70.000km, bouwjaar 2001,
airco, trekhaak, enz.

Nu voor slechts € 4900,-
inclusief nieuwe APK!!!



www.siton-suzenaar.nl meer dan 200 occasions op internet!

*IJstra voor het
boekengevoel!*



Boekhandel
IJstra

Voor het boekengevoel
Kerkstraat 19 Buitenpost - Eem 20 Drachten

**Super
deBoer**

Super voordeel!
in uw lokale supermarkt



**Boeren-
achterham**

Bij 100 gram

+25



**Hollandse
aardbeien**

Bakje à 500 gram

+50



**Kipfilet
voordeelverpakking**

Pak à 1 kilo

+50



Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt u
bij besteding vanaf € 25,- aan boodschappen*

*Exclusief tabak, geneesmiddelen,
babyvoeding tot 1 jaar,
telefoon- en strippenkaarten,
postzegels en loten
Max. 1 bon per klant



*Aanbiedingen en actie waardebon zijn geldig t/m 9 mei 2009

+50



GRATIS



Donderdag 30 April zijn wij geopend van 8.00 t/m 18.00



Dinsdag van 8.00 t/m 20.00 dubbele rocks!

ALLEEN BIJ SUPER DE BOER IN BUITENPOST

U vindt dit Supervoordeel aan de Christinastraat 3

Writers block

Soms heb je dat, je wilt iets maar je weet niet hoe. Zo schrijven sommige mensen hele toneelstukken. Geen idee waar het over moet gaan maar het moet klaar. En dus begin je maar gewoon, net als ik nu. Gebeurt vaak trouwens, dat mensen ergens aan beginnen zonder dat ze weten waaraan. Nieuwe baan, verhuizing, nieuwe fiets, allemaal dingen die best leuk lijken maar dat weet je niet zeker. Ergens anders is het gras vaak groener... denk je. Vervolgens begin je aan een nieuwe fase in je leven en wat schertst de verbazing... het gras is daar net zo groen. Zo heeft ook elk grasveld z'n dorre plekken. Er is geen grasveld zo groen of er zit wel een dor plekje in, behalve Benny zijn grasveld, dat is overal groen. Maar Benny heeft ook halfvolle flessen dus dan zie je de dorre plekken niet eens.

Gerrit, 5 jaar, heeft net een nieuwe fiets, een juiste keus want hij wil de hele dag fietsen. Voor hem zeer leuk... maar niet altijd. Want ook 's avonds wil hij graag fietsen... maar dan moet hij naar bed en daar is dan dus ook zijn dorre plek in zijn groene fietsbestaan. Gelukkig zijn mensen van 5 jaar al snel weer blij met kleine andere zaken, bijvoorbeeld een startrek zwaardje uit het cornflakes pak mee in bad. Bij grotere mensen heb je grotere dingen nodig om de dorre plekken te doen vergeten. Dan wordt er al snel gedacht aan een nieuwe baan of een nieuw huis. Maar ja, je weet nooit precies waar je aan begint.

Ik begon deze column zonder enig idee waar het naartoe zou gaan en ik beland in de vreemdste hersenspinsels. Geen verhuizing, we hebben net verbouwd, en inderdaad, het leek ons erg mooi en dat is het nog. Geweldig geworden en zeer tevreden maar... ook daar zijn weer een paar dorre plekje. Gelukkig zijn dat de welbekende luxeprobleempjes waar je eigenlijk niet over mag klagen, je mag tevreden zijn. Op één of andere manier worden de kleine dorre plekjes in het groene gras in je hoofd toch soms woestijnen waar geen gras te vinden is. In dat geval moet er gezaaid worden, hoe dan ook. Dat kan op allerlei verschillende manier. Je kunt de woestijn uitgaan, de kunt gras zaaien en gaan irrigeren maar... je kunt er ook anders naar gaan kijken. Waarom moet het groen gras zijn, wat is er mis met een mooie zandvlakte, dat heeft ook wel weer wat. De duinen golven over de vlakte en dat kan er geweldig mooi uitzien.

Een writers block kan soms tot de mooiste zaken leiden, je gaat dingen bedenken die je normaal niet bedenkt en ontdekt dat er eigenlijk genoeg is om over te schrijven bijvoorbeeld, je hebt er alleen nog niet aan gedacht. Zo is het bijna altijd, soms moet je iets en zie je niet wát je moet. Een writers block... zeer leerzaam.

Wat het ook is, gewoon beginnen, er komt altijd weer wat uit.

(advertentie)



Amnesty International

komt op voor mensenrechten over de hele wereld.



Binne en Boaite in gesprek

Toch Positief!

Weet je nog laatst op dat verjaardagsfeestje Binne? Welk feestje bedoel je Boaite? Vorige week bij onze kennissen in Buitenpost Binne! Wat was er dan Boaite? Je weet toch dat zij daar zo negatief over Buitenpost praatten? Oh ja Boaite dat was inderdaad wel erg negatief! Toen wij reageerden dat het best wel mee valt, vroeg men ons om iets positiefs te zeggen Binne! Jazeker Boaite en daar hadden we toch moeite mee. De melding van het treinstation was er één van Binne! Ja Boaite, en dat kwam pas na heel lang nadenken! Maar Binne, ik heb nu nog iets positiefs gevonden! Kom ermee voor de dag Boaite!

De Poiesz supermarkt Binne! Waarom de Poiesz dan wel Boaite? Die denkt tenminste aan het verenigingsleven Binne! Oh ja Boaite... en hoe of wat dan wel?

In het voorjaar kreeg je munten bij je aankopen Binne! En wat kon je daar dan mee Boaite?

Bij de kassa koos je de favoriete vereniging en in hun 'buisje' deed je jouw munten Binne!

Dat is pas een goeie daad Boaite! Juist Binne en alle deelnemende verenigingen hadden één zaterdag, dat alle munten door de Poiesz markt werden verdubbeld! Tjonge dat zal aardig opleveren voor die verenigingen Boaite Zeker Binne, dat levert aardig wat op!

Dus toch weer iets positiefs over Buitenpost gevonden Boaite? Inderdaad Binne en wij blijven zoeken, want er is vast nog meer! Ik denk mee Boaite, ik denk mee! Trouwens, ik weet er nog wel één Binne!

Vertel op Boaite! Wat te denken van alle vrijwilligers in het dorp Binne? Zeer positief Boaite, zeer positief!

Sportkoppen

door Jan Hiddema

Bridge Club Buitenpost, historie en huidige stand van zaken

Bridge Club Buitenpost is opgericht op 6 september 1973. De oprichtingsvergadering is destijds gehouden in het toenmalige hotel 'De Roskam'. In deze oprichtingsvergadering, waar 20 personen aanwezig waren, werd het volgende vastgesteld:

- De naam van de bridgeclub, te weten BCB, Bridge Club Buitenpost
- De speelavond wordt gesteld op donderdagavond en er wordt iedere week gespeeld, waarbij de ene week vrij bridge en de ander week competitie. Ook tegenwoordig wordt er nog steeds op de donderdagavond gespeeld, voornamelijk in competitieverband maar er zijn ook een aantal avonden waarop door een kleinere groep vrij wordt gebridget omdat sommige koppels meedoen aan de door het district Friesland georganiseerde competitie. Komend jaar zullen deze avonden worden gebruikt om regionaal een bijscholingscursus aan te bieden. Van mei t/m augustus wordt er niet gebridget in Buitenpost maar is er in de regio wel de mogelijkheid naar de zogenaamde zomerdrives te gaan.
- Er worden vijf leden in het bestuur gekozen, te weten de heren Steenhuizen, voorzitter, Toxopeus, penningmeester, Sieger de Vries, secretaris en de dames Dantuma en Hagen als leden van het bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit Jan Hiddema, penningmeester en waarnemend voorzitter, Ineke van Wieren, secretaresse, Nel Schootstra, bestuurslid lief en leed en Antje Rispens, algemeen bestuurslid. In 1974 is de bridgeclub lid geworden van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

Binnen de club heeft Sieger de Vries een uiterst belangrijke rol gespeeld. Twee jaar na de oprichting wordt hij voorzitter, welke functie hij tot het en met het 35 jarig jubileum heeft vervuld. In al deze jaren was hij ook nog eens wedstrijdleider, arbiter en gaf hij bridgeles aan beginners. Tijdens het 35 jarig jubileum werd Sieger dan ook voor deze inzet onderscheiden door de NBB met het 'Stuur' (een bronzen beeldje van ca. 15 cm, waarop een mannetje aan het roer staat). Deze onderscheiding wordt toegekend aan bestuurders die van grote betekenis zijn geweest voor hun vereniging. Sieger is naast het bridgen ook nu nog actief binnen de club als arbiter en heeft zitting in de Technische Commissie.

In het 36 jarig bestaan van de Bridge Club komen diverse zaken aan de orde, waarvan er een aantal zijn die wel aardig zijn nu nog een keer te vermelden, zoals:

- De accommodatie waar werd begonnen was sommige leden niet naar 't zin. In de discussie daarover wordt zelfs de suggestie gedaan te gaan spelen in De Colle te Kollum, maar dat is voor het bestuur onbespreekbaar, want het is een Buitenposter club. In november 1975 werd er wel van accommodatie veranderd en werd er 'verkast' naar Zalen De Ridder, het tegenwoordige The Point aan de Voorstraat.
- De vermelding van de volledige uitslagen in de krant riep enige weerstand op, want wie wilde er nu als laagst geklasseerde worden genoemd en dus werden alleen nog maar de eerste drie vermeld. Ondertussen wordt al weer jarenlang de volledige uitslag in de krant vermeld, zowel in de Kollumer, als ook in de Feenster.
- Het wel of niet roken in de zaal was vaak een discussiepunt, evenals het houden van rookpauzes. Tegenwoordig is dit in verband met het rookverbod natuurlijk geen discussiepunt meer.
- Het tijdstip van aanvang en het tijdstip van einde van de avond. Vooral in de eerste 25 à 30 jaar was het einde van de avond vaak een punt van orde, want in al die jaren was men aangewezen op het handmatig uitrekenen van de competitie-uitslagen, die dan ook regelmatig pas na middernacht klaar waren. Tegenwoordig heeft bij het uitrekenen van de competitie-uitslagen de automatisering zijn intrede gedaan. Men kan dus op tijd thuis zijn en al de volgende ochtend (soms al 's nachts) het eigen resultaat en zelfs de volledige uitslag van iedereen op de website van het district Friesland (www.friesbridge.nl) lezen.

In al deze jaren groeide de club gestaag uit naar zo'n 80 leden, waarvan het oudste lid 87 jaar is, namelijk één van de oprichters, de heer Toxopeus en het jongste lid 40 jaar is. Het is een zeer gezellige club, waarin op een prettig voornamelijk recreatief niveau in drie lijnen wordt gebridget. Naast het competitiegebeuren organiseert de club ook



Zaterdag 9 mei landelijke World Fair Trade Day

Op zaterdag 9 mei vieren de Europese wereldwinkels World Fair Trade Day. Dit keer is als thema voor deze dag het klimaat gekozen. Ook de wereldwinkel in ons dorp zal weer deelnemen aan deze landelijke dag. Zo zal zij buiten voor de supermarkt Poiesz met een kraam staan, waar geproefd kan worden van de vruchtensappen en de chocola uit het assortiment. Geheel in de trant van het thema zal er extra aandacht zijn voor kunstnijverheid van gerecycled materiaal. Voor de kinderen is er op die dag een kleurplaat.

Kortingsactieweek

Natuurlijk is de wereldwinkel ook het adres voor mooie cadeau's voor moederdag, wat dit jaar op de dag na wereldwinkeldag valt, namelijk op 10 mei. In de week voorafgaand aan moederdag, dus vanaf dinsdag 5 mei tot en met zaterdag 9 mei geeft de wereldwinkel, in het kader van het veertigjarig bestaan van de vereniging van wereldwinkels, een korting van 10% op alle kunstnijverheid, sieraden en kaarten. U kunt dus het aangename met het nuttige combineren en uw moederdag aankopen bij de wereldwinkel doen. Dat is dan twee vliegen in één klap: én u steunt de mensen in arme landen én u kunt een origineel cadeau aan uw geliefde moeder schenken.

Bekendheid

Gelukkig weten steeds meer mensen de weg naar de wereldwinkel te vinden. Het kleine gezellige winkeltje in de hal van supermarkt Poiesz verkoopt originele cadeau's, sieraden, wierook, kaarten en food-artikelen. Ook kunt u voor cadeaubonnen bij de wereldwinkel terecht, zo kunt u door het schenken van een bon uw vrienden, kennissen en familie kennis laten maken met de wereldwinkel. Door te kopen in de wereldwinkel helpt u mensen in derde wereldlanden om een eerlijke prijs te krijgen voor hun handel. De vrijwilligers zien uw bezoek aan onze winkel met plezier tegemoet!



Van links naar rechts Roelf Toxopeus, Ineke van Wieren, Sieger de Vries, Titia Toxopeus en Nel Schootstra. (eigen foto)

een aantal feestelijke kaartavonden waarop gezelligheid troef is en de leden gemixt tegen en met elkaar spelen. Deze avonden worden afgesloten met een prijsuitreiking, waarbij er voor iedereen een prijsje is. Eén van deze avonden is de eindejaars- of nieuwjaarsdrive die of vlak voor de kerst, of kort na nieuwjaarsdag wordt georganiseerd. De leden worden naast het kaarten vergast op een lopend buffet of een broodmaaltijd. De bridgeclub heeft ook een regionale functie. De leden komen vanuit de diverse omliggende dorpen, zoals Kollum, Surhuisterveen en Gerkesklooster, maar ook uit onder andere Dokkum, Hurdegaryp, Groote-gast en Drachtstercompagnie. Veel leden spelen zelfs bij meer dan één bridgeclub.

De club heeft zeker nog plaats voor nieuwe leden. Om die reden zal Gerrie Hiddema eind augustus een bridgecursus geven volgens de nieuwste methode van de NBB, namelijk bridge leren spelen zonder eerst het biedsysteem te kennen. Met dit systeem kunt u al na een paar lessen, in een eigen lijn, meespelen op de bridgeavonden. Na verloop van tijd volgt dan, ingebed in de speelavonden, het leren bieden zodat het spelen nog meer plezier geeft. Voor leren bridgen bent u nooit te oud of te jong en u kunt het tot op hoge leeftijd volhouden. Informatie over de cursus komt in augustus in de Binnenste Buiten, maar als u nu al nader geïnformeerd wilt worden kunt u zeker met haar contact opnemen via e-mail: gerrie@hiddema.nl of tel: 541058.

Badjuf Baukje 25 jaar bij de Kûpe!

Op 26 april aanstaande is het 25 jaar geleden dat Baukje van Dijk in dienst trad bij Sportfondsen Achtkarspelen als zwemonderwijzer, nu 25 jaar na dato is zij dit nog steeds, behalve zwemles geeft Baukje ook Ouder en Kindzwemmen, Aquajoggen en Aquavaria, ook doet ze wel kassawerkzaamheden. Badjuf Baukje werd zaterdag 18 april in het zonnetje gezet, zij werd



van huis gehaalden moest op een kameel naar het zwembad, waar er een feestje voor haar was georganiseerd.

(eigen foto)

Aanstormend talent



De jongste deelnemers aan de dikke banden wedstrijd gehouden op zaterdag 11 april jongstleden. Ook al zijn de deelnemers nog jong. De drang om te winnen is bij deze leeftijdscategorie ook al aanwezig. De eerste rij deelnemers staat al geheel over de startstreep.

Twee judoka's Fries kampioen!



Zaterdag 4 april werden de friese kampioenschappen judo weer in Franeker gehouden. Judoclub Kollum deed mee met 15 judoka's en wist heel wat prijzen in de wacht te slepen. Patrick Sloot en Johan Hoekstra, beiden uit Buitenpost werden na een pittige wedstrijd Frieskampioen en dat is een geweldige prestatie. Voor Johan was het zijn eerste titel en Patrick wist met succes zijn titel te verdedigen.

Ook 2000 meter zwemmen in De Kûpe

Ook in zwembad De Kûpe is vanaf 1 april weer de mogelijkheid om mee te doen met de actie 2000 meter zwemmen. Op deze manier proberen wij samen met het Nationaal Platvorm zwembaden het baantjes-zwemmen te promoten. U kunt aan deze actie gratis meedoen. Na vertoon van een geldig toegangsbewijs bij het zwembad laat u een kaart afstempelen na 250 of 500 meter zwemmen. U kunt zo vaak meedoen als u wilt. Als de kaarten vol zijn worden deze maandelijks opgestuurd naar het Nationaal Platvorm Zwembaden, zij trekken uit de ingestuurde kaarten een winnaar. De prijzen zijn als volgt verdeeld: 2000 x 2 eurocent, 2000 x 5 eurocent, 2000 x 10 eurocent. Eind september, als de actie afgelopen is, worden uit alle ingezonden kaarten vier hoofdprijswinnaars getrokken. De hoofdprijs is € 450,-. Doe dus allemaal mee, werk aan je gezondheid en conditie en win op de koop toe een leuke prijs.

Christengemeente organiseert Kidspraise!

Hallo kids! Op zondag 10 mei organiseert de Christengemeente een kidspraisedienst. Het thema van deze dienst is: Mijn God is een grote gave God! Samen willen wij een feestje voor en met God gaan vieren. Het wordt ook deze keer een gave dienst met veel verrassingen. We gaan vooral veel zingen. Kom je ook, samen met je vriendjes en vriendinnetjes? Waar en wanneer: AOC Buitenpost, 10.00 uur, 10 mei 2009!

Volleybal Club Buitenpost vult de prijzenkast!

Het seizoen is zo goed als ten einde, dus dat betekent dat er eindelijk duidelijkheid ontstaat over de stand. Natuurlijk hebben alle teams het beste gegeven om uiteindelijk met een zo mooi mogelijk resultaat de competitie te beëindigen. Dit jaar mocht de club dan ook maar liefst zes bekertjes in ontvangst nemen. Als eerste werd bekend dat het eerste circulatieteam een 3e prijs en het tweede circulatieteam een 2e prijs in ontvangst mochten nemen, maar ook de dames van de Dames Dorpen teams brachten twee bekertjes mee naar Buitenpost. Het 1e en 3e team behaalden een 2e prijs in hun competitie.



Dames 3, van links naar rechts achter: Gerda van Dijk, Sjoukje Oevering, midden: Jacob Spoelstra (trainer/coach), Cornelia Stiksma, Anna Spoelstra, Hester Douma, voor: Alie v/d Dool, Sanne Dijkstra. (eigen foto)

Afgelopen donderdag 16 april was er weer een mogelijkheid om een beker voor de prijzenkast binnen te halen, of beter gezegd twee mogelijkheden! Het team Dames 3 kon in hun klasse kampioen worden wanneer zij met 3-0 wisten te winnen. Bij het team Dames 2 gold dit wanneer een overwinning, zowel een winst van 2-1 als 3-0, geboekt kon worden. De avond begon met een strijd die zich afspeelde tussen ons eigen 3e damesteam tegen het 2e damesteam van V.C.S. Na een goede maar zeer spannende strijd bleken de dames van V.C.B. toch oppermachtig en wisten met 3-0 te winnen. Deze winst resulteerde, zoals eerder al gezegd is, in het kampioenschap en dus een promotie voor het 3e damesteam! Van harte gefeliciteerd dames, de eerste beker van de avond is binnen!

Toppers zwemclub PWC naar zomerkampioenschappen

In het weekeinde van 15, 16 en 17 mei worden in zwembad 'De Welle' te Drachten de Friese Zomerkampioenschappen zwemmen georganiseerd. Om aan één of meerdere afstanden tijdens deze wedstrijd mee te mogen doen, dienen zwemmers en zwemsters



Van links naar rechts: Sieta Ludema, Thea Baas, Hester Ludema en Juke Minze Benedictus (eigen foto)

USP's op Vlieland

Hoewel de volleybalvereniging Set 'M Up officieel niet meer bestaat, blijft het jaarlijkse weekend Vlieland nog altijd op de agenda van de dames staan. Al vele jaren doet Set 'M Up hier aan mee en behalve de speelsters ging ook een groepje supporters mee. Omdat de weersverwachting veelbelovend was, vertrok het grootste deel van de groep al op vrijdagochtend naar het eiland. Het werden drie zonnige, sportieve en vrolijke dagen en ja, er werd ook nog goed ge volleybald, ze kwamen met een tweede prijs thuis. Tijdens één van



Staan de USP's en hurkend de volleybalsters, v.l.n.r.: Tineke v.d. Kooy, Tineke Schootstra, Liesbeth v.d. Heide, Jeannette Bandsma, Elly Kramer en Hieke Nauta. (eigen foto)

Na de prachtige overwinning van Dames 3, was de wedstrijd van Dames 2 aan de beurt. Deze dames waren helaas niet met de volledige bezetting aanwezig, maar dat mocht de pret en de inzet van de dames niet drukken. Met volle overtuiging wisten ze de eerste twee sets te winnen van de Dames 4 van O.D.S. en dus was het kampioenschap al binnen! Voor de vorm werd dan nog de derde set gespeeld. Goed was niet het juiste woord voor het spel in het begin van deze laatste set. De eerste time-out werd aangevraagd door



Dames 2, van links naar rechts achter: Hendrikje Postema, Jaccomien Vellinga, Anneke Bosscha, voor: Jellie Dijkstra, Dorien de Haan, Lisette Gerlisma, op de foto ontbreekt Alina de Vries. (eigen foto)

V.C.B. bij een 0-6 achterstand. Dit was hoogstwaarschijnlijk de oppepper die onze dames nodig hadden, want het spel verbeterde naarmate de wedstrijd vorderde. Uiteindelijk werd ook deze afgesloten met een eindstand van 3-0! Na de wedstrijd werd het publiek bedankt voor hun verbluffende gejuich en support! Ook Dames 2 van harte gefeliciteerd met dit behaalde resultaat en voor het tweede opvolgende seizoen een promotie naar een hogere klasse!

In het zwemseizoen 2008-2009 zich hier voor te kwalificeren. Er moeten dus limieten worden gezwommen. Vier leden, drie dames en één heer, van de Paradyske Wetterrotten Combinatie (PWC) wisten één of meerdere van genoemde limieten te zwemmen en zullen in mei hun opwachting maken in het 50-meter bad van Drachten om hun krachten te meten met andere toppers uit de provincie Friesland. Een geweldige prestatie voor het kwartet 'wetterrotten' en hun club natuurlijk.

De volgende zwemmers nemen deel aan de wedstrijden in Drachten:

naam:	afstand:	zwemslag:	gezwommen limiet:
Thea Baas:	100 m	schoolslag	1:32.79
	200 m	rugslag	2:53.97
	200 m	wisselslag	2:58.90
	100 m	rugslag	1:20.88
	100 m	vrije slag	1:10.72

Jouke Minze			
Benedictus:	200 m	wisselslag	2:47.24
Hester Ludema:	100 m	schoolslag	1:30.67
Sieta Ludema:	100 m	schoolslag	1:28.45

de wedstrijden kwamen plotseling U(unidentified) S(strange) P(person)'s de hal binnen, die door hun uitdossing de spelers even van slag brachten. Wie waren dat??? Toen zij echter een bekende 'yell' ten gehore brachten, werd het duidelijk, dit waren de supporters van Set 'M Up. Zo droegen zij hun steentje bij aan het succes! Toen men zondagavond zoals dat hoort, moe maar voldaan huiswaarts keerde, stond het voor iedereen als een paal boven (wad)water: volgend jaar in april bestaat Set 'M Up weer een weekend lang!

Gedenktekens wijzen op herdenken

Gedenktekens in grote verscheidenheid markeren de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Bijna elk dorp, elke stad heeft één of meer van zulke tekens. Zij doen denken aan het verhaal wat er bij hoort. Het verhaal dat steeds weer verteld en beluisterd moet worden is de opdracht van herdenken.

Zo'n gedenkteken is het glas-in-loodraam dat momenteel bij boekhandel Peperkamp in de Kerkstraat is te bezichtigen. "Het is een bewijs van erkentelijkheid voor de gastvrijheid bij u genoten", aldus pater J. Dankelman uit Roermond in 1945. Deze had meteen al een plaats voor dit raam in gedachten. "Wij hadden ons voorgesteld dat het geplaatst werd in het gemeentehuis (bedoeld werd Nijenstein) boven de achterdeur in het bovenlicht. Telkens wanneer men later het gemeentehuis binnentreedt, zal onwillekeurig het oog erop vallen en de herinnering verlevendigd worden". Door tekst en voorstelling zou aan die tijd herinnerd worden. Als de gemeente hiermee akkoord kon gaan, wilde de pater graag de afmetingen en vorm van het bedoelde raam weten. Zodoende werd het 1.32 m. lang en 62,5 cm. breed.

Centraal in het raam kwam de gastvrije Friese vrouw te staan. Met haar rechter hand neemt ze de berooide vluchtelingen bij de hand. Op hun gezichten is de verslagenheid, de angst, spanning en hoop te lezen. Een geallieerd vliegtuig komt in duikvlucht naar beneden. In de linker hoek ligt een niet ontplofte bom. Helemaal op de achtergrond zien we het silhouet van een Roermondse kerk. Met haar linkerarm wijst de vrouw naar een gastvrije Friese huiskamer. Op de voorgrond een kachel, waarbij de verkleumde vluchtelingen zich kunnen warmen. De gedekte tafel staat gereed met daar achter een ledikant en een koe, symbolen van geborgenheid. Een echtpaar wacht met ogen vol meelij op de evacuée die hen wordt toegewezen. Op de achtergrond het silhouet van de Hervormde Kerk, destijds nog de 'âlde wyte' genoemd.

De chaos en de rust, het leed en de gastvrijheid is op een onroerende wijze in beeld gebracht en vertoont reeds een onderlinge verbondenheid. De kunstenaar Henk van de Burgt had zich volledig ingeleefd in de situatie en deze op een treffende wijze uitgebeeld. De uit Arnhem afkomstige kunstenaar had een opleiding gevolgd bij de glazenier Joep Nicolas in Roermond. In 1952 emigreerde Van de Burgt naar New Jersey in de U.S.A.



Gedenkraam, vervaardigd door glaskunstenaar Henk van de Burgt, dat de vluchtelingen uit Limburg na de tweede wereldoorlog aan Buitenpost schonken., als teken van dankbaarheid. (foto: redactie)

De Roermondse evacuée's waren nog maar nauwelijks thuis, of ze dachten reeds aan deze geste. Pater Dankelman schreef zijn brief aan de gemeente namelijk op 12 augustus 1945. Berooid van alles, vele huizen in puin of zwaar beschadigd en/of leeg geroofd, moesten ze geheel opnieuw beginnen. Dit kostbare raam betekende een offer voor hen. Op donderdag 25 april 1946 werd het raam door een delegatie van tien man met een korte plechtigheid de gemeente aangeboden. 's Middags werd aan vrienden en kennissen een bezoek gebracht en kregen een aantal inwoners van de gemeente, die zich voor de evacuée's verdienstelijk hadden gemaakt, een reproductie van het raam.

Ons dorp kent echter nog een tweetal gedenktekens. Op 11 december 1940 werd op het kerkhof rond de Hervormde Kerk aan de zuidzijde de grafsteen van Enne Dijkstra te Buitenpost aan de familie overgedragen. Op 12 mei 1940 was Enne als enige inwoner van Achtkarspelen gesneuveld in de Wonsstelling bij de Afsluitdijk. De driehoekige grafsteen werd aangeboden door de manschappen van de sectie waarbij Enne Dijkstra had gediend.

Op 4 mei 1995 onthulde wethouder mevr. Postma het monument naast de Hervormde Kerk. De onregelmatige vorm van het grondvlak symboliseert de chaos in de wereld. Daarbinnen heerst de strijd tussen goed en kwaad, leven en dood, recht en onrecht. Dit wordt uitgebeeld door het contrast tussen de levende groene beplanting en de harde grijze rots. Zij die streven naar het goede, een beschaafde wereld, zien als het ware de oude harde wereld open barsten.

len thuis en op school. Onderwijs in geschiedenis is onmisbaar. Een Afrikaans gezegde luidt: "Mensen zonder verleden, zonder geschiedenis, zijn als bomen zonder wortels". Zij vallen zo maar om. Doodgewone feitenkennis dreigt momenteel het ondergeschoven kindje te worden. De Tweede Wereldoorlog was een oorlog tegen totalitaire staten met hun duivelse ideologie. Zij waarschuwt ons naar de toekomst tegen discriminatie, zinloos geweld, populisme. Dit vraagt om keuzes te maken. En dat eist kennis van zaken. En, zoals koningin Beatrix het in 1995 verwoordde: "Respect voor elkaar én voor de leefomgeving begint bij niet hinderen, niet krenken, niet vervuilen, niet vernielen. Verdraagzaamheid vraagt wel dat mensen zich gebonden weten aan normen. Tolerantie die wil dat alles kan, dat alles geoorloofd is, dat geen grenzen meer worden gesteld, leidt uiteindelijk tot intolerantie". En dan zijn we weer bij de periode waar onze drie gedenktekens juist aan herinneren en voor waarschuwen.

Jasper Keizer



Glaskunstenaar Henk van de Burgt.

De photo

door de redactie



Tijdens de dodenherdenking van 1995 werd het monument aan de Haersma de Withstraat onthuld. Daarvoor werd jaarlijks een tijdelijke herdenkingsplek op dezelfde plaats door de gemeente ingericht. Deze foto van rond 1965 geeft een beeld daarvan.

Moed en tragedie in de oorlog: de broers Bakker

Drie zonen van Popke Sjoerd Bakker, jarenlang winkelier in ons dorp en naamgever van 'de Bakkershoek', sneuvelden als verzetsman in de oorlog. U kunt er ook meer over lezen op onze website www.binnenbuitenpost.nl in het interview met dorpsgenote Tineke Haagen, zus van de broers.



Sjoerd Bakker werd op 10 juni 1915 in Leeuwarden geboren. Hij werkte als zelfstandig coupeur/ontwerper in Amsterdam. Vanaf 1942 was hij betrokken bij de hulp aan joodse onderduikers. Via de bekende verzetsman Willem Arondéus raakte hij verder betrokken bij het verzetswerk. In februari en maart 1943 maakte Sjoerd de uniformen die gebruikt werden bij de roemruchte overval op 27 maart 1943 op het Amsterdamse bevolkingsregister, waaraan hijzelf ook deelnam. Vijf dagen na de aan-slag werd Sjoerd gearresteerd. Na door het SS- und Polizeigericht ter dood te zijn veroordeeld werd hij op 1 juli 1943 gefusilleerd. Sjoerd Bakker is na de oorlog op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal begraven.



Stephanus Johannes Paul Bakker werd op 11 februari 1900 in Buitenpost geboren. Voor en tijdens de oorlogsjaren was hij eigenaar van een uitgeverij en drukkerij in Amsterdam. Vanaf 1941 hield hij zich ondermeer bezig met het drukken van illegale brochures, pamfletten en gedichten en (in grote oplages) de illegale bladen Vrij Nederland en Trouw. Na enkele malen ternauwernood aan arrestatie ontsnapt te zijn werd hij samen met zijn personeel op 29 januari in zijn winkel, samen met andere personeelsleden, door de Duitse politie aangehouden. Paul Bakker werd op 9 februari 1945 in Zaandam gefusilleerd. Hij is na de oorlog op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal begraven.



Popke Bakker werd op 15 december 1912 in Leeuwarden geboren. Hij was getrouwd en had twee kinderen. Zijn zoon Sjoerd die op 20 juli 1943 werd geboren en naar zijn gefusilleerde oom werd vernoemd, is nu een bekende kunstenaar. Het lot van Popke Bakker lot was misschien wel het bitterst. Al voor de oorlog was hij actief in het helpen van joodse families in Duitsland. Tijdens de oorlog deed hij veel illegaal werk en zat in het ondergrondse blad 'Vrij Nederland'. Twee dagen na de bevrijding, op 7 mei 1945, werd hij tijdens een willekeurige massale schietpartij door wraakzuchtige Duitse soldaten op de Dam in Amsterdam doodgeschoten. Hij ligt in Amsterdam op begraafplaats Zorgvlied begraven.



Bouw- en klusbedrijf **KEMA**
Buitenpost - Kootstertille

Postadres:

Pijlkruid 17
9285 LL BUITENPOST
Tel. (0511) 54 35 65
Fax (0511) 54 01 00

Hinkehoeksterpad 2
9288 CA KOOTSTERTILLE
Tel. (0512) 33 26 31

www.kemabouw.nl • info@kemabouw.nl

• AFBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD • NIEUWBOUW

bouwhout - tuinhout - pvc-buizen

HANDELSONDERNEMING
MINCO

Het adres voor:
bouwhout, tuinhout, pvc buizen, gips
en isolatie

Geopend op:

Maandags t/m donderdag 13:00 t/m 17:00 uur
Vrijdag 9:00 t/m 17:30
Zaterdag 9:00 t/m 15:00

Handelsonderneming Minco

Marconistraat 1 B te Buitenpost
Tel. 06-15 15 77 54
Fax 0511-54 22 55
www.hominco.nl - info@hominco.nl

BUWALDA
FOTOGRAFIE



PASFOTO'S
PORTRETFOTO'S
GROEPSFOTO'S
REPRODUCTIES

REKLAME-
INDUSTRIELE-
ARCHITECTUUR-
PRODUKTFOTOGRAFIE
TROUWREPORTAGES

Voorstraat 11
9285 NM Buitenpost
Tel. 0511541340

DIGITALE FOTOBEWERKING

Werk- en activeringscentrum

Raderwerk

Kringloop
Dienstverlening
Kluisdienst
Kledingverhuur

Edisonstraat 3 9285 WF Buitenpost tel: 0511-544808
info@raderwerk.nl www.raderwerk.nl

Openingstijden kringloop winkel

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Raderwerk

- Haalt gratis uw overvloedige, bruikbare, spulletjes.
 - Zoals: -bankstel* -wandmeubel* -gasfornuis*
 - textiel -klokken -glaswerk
 - aardewerk -fietsen -speelgoed
 - kleinmeubelen -porselein -boeken
- Brengt uw gekochte grote spullen met een * thuis

Palstra Veerman Notarissen

Buitenpost
Mr E.L. Veerman
bezoekadres: Voorstraat 36
telefoon 0511 - 542115
E-mail: notaris@veerman.kcb.nl

Surhuisterveen
Mr M.D. Palstra
bezoekadres: Nije Jirde 14
telefoon: 0512 - 369800
E-mail: notaris@palstra.veerman.kcb.nl

Een passende steun voor notariële zaken Surhuisterveen / Buitenpost

Kind aan huis op de woningmarkt...



Kollum - Buitenpost - Harkema - telefoon (0511) 452221 - www.s-b-w.nl

FRITECH
PERSONEELSDIENSTEN

Werkte óók
voor jou..!

Fritech Personeelsdiensten
Kerkstraat 39, 9285 TA Buitenpost
Tel. (0511) 54 83 00
Fax (0511) 54 83 01
www.fritech.nl

Tuinservice
Th. van der Meer
tuinaanleg ■ tuinonderhoud ■ bestrating
BUITENPOST Telefoon: 06 - 46 15 68 99
website: www.thvandermeer.nl

De Nerf
AMBACHTELIJKE
HOUTBEWERKING
W.Tabak

- Houtsnijden
- Frezen
- Meubels op maat
- Houtdraaien o.a. trapspijlen
- Meubelrestauratie/-reparatie - antiek/modern
- Schouwen - romantisch, klassieke of moderne stijl

Franklinstraat 6 - 9285 WT - Buitenpost - Tel. (0511) 54 11 09

Custard
creatief betrokken

Custard staat voor betrokkenheid, enthousiasme en creatief meedenken. In een eerste gesprek wordt al snel duidelijk waar de kracht van de klant ligt. Custard vergroot die kracht via drukwerk, internet of welke vorm u ook wenst.

bureau voor reclame-ontwerp & webdesign

DENK AAN MOEDERDAG
SPECIALE AANBIEDINGEN IN
ZILVEREN SETS

COLLIER € 169,00 } SETPRIJS
ARMBAND € 98,00 } nú € 199,00

zie verder de aanbiedingen in de etalage

Frans K&K
juwelier edelsmid
Kerkstraat 26 Buitenpost

Inspiratie

door Ineke Mooijweer

Helena Visser:

“Supertrots op mijn prijs van de Anne Frank Stichting...”

Helena (18) laat me binnen in haar zolderkamer. Een gewone, gezellige meisjeskamer. Toch is er iets dat mijn aandacht trekt. Op haar kastdeur hangen twee opvallende posters. Geen popsterren of filmsterren in zoete kleuren maar zwart-witfoto's: één met portretten van Anne Frank en één met een luchtfoto van Amsterdam waarop ook het Achterhuis te zien is. Helena heeft een bijzondere interesse: ze verzamelt materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog.

“Toen ik twaalf jaar was en nog op de basisschool zat, kreeg ik voor het eerst een Anne Frank Krant (lesmateriaal voor de basisschool van de Anne Frank Stichting *i.m.*). Ik vond dat heel erg interessant en begon er zelf informatie bij te zoeken. Al gauw was ik in de bibliotheek van Buitenpost uitgelezen. Ik ging verder op zoek naar boeken en oude nummers van de Anne Frank Krant, eerst op rommelmarkten, inmiddels ook op internet. En voor mijn verjaardag vraag ik boeken voor mijn verzameling.”

Helena laat het een en ander zien. Een boekenkast vol boeken en tijdschriften met informatie en, soms zeer indringende, foto's. Een oude druk van het Dagboek van Anne Frank. Voedselbonnen en een distributiekaart. Papiergeld met een waarde van twee-en-een-halve gulden en van één gulden. Helena heeft ook een album met krantenknipsels over zaken die met de oorlog te maken hebben, zoals de dreigende kap van de 'Anne Frankboom' in Amsterdam, vorig jaar. Verder houdt ze ook een plakboek bij van de excursies die ze, soms vaker dan één keer, met een zekere gedrevenheid, maakt naar plaatsen als de Waalsdorpervlakte, het Anne Frank Huis, militaire begraafplaatsen en zelfs naar het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar Margot en Anne Frank zijn gestorven. Ik zie een foto van Helena naast de grafsteen van de zusjes. Helena: “Er is in dat kamp eigenlijk niet veel meer te zien, maar wat daar gebeurd is boeit me enorm, je voelt de sfeer en daardoor raakt het me toch heel erg.”

Er zijn twee dingen in haar verzameling waarop ze speciaal zeer is gesteld: ten eerste een vermelding in de Anne Frank Krant van 2007, als vierde prijswinnares in een wedstrijd van de Anne Frank Stichting. En ten tweede de handtekening van Miep Gies*, vóór in de speciale uitgave van het Dagboek, die ze toen won.

“Voor die wedstrijd moest je één van de thema's kiezen waar Anne Frank over schreef. Ik koos voor het thema 'goedheid' en schreef een stukje als onderschrift bij een foto van mijn pake. Mijn pake is een goede man die altijd positief is gebleven bij alles wat hij heeft meegemaakt en die mij daardoor inspireert. Ik werd vierde van Europa en mijn stukje met foto werd gepubliceerd in de Anne Frank Krant. Daar ben ik echt supertrots op!

Ik ben best vaak met mijn verzameling bezig. Eigenlijk weet

ik niet hoe het komt dat ik zo door de oorlog ben gegrepen. Mijn pakes hebben de oorlog in Buitenpost beleefd, waar ze me veel over hebben kunnen vertellen, maar ze hebben persoonlijk niet iets ernstigs meegemaakt. Daar heeft het dus niks mee te maken. Het interesseert me gewoon heel erg: wat is er in de oorlog allemaal gebeurd en waarom, waarom gingen mensen in het verzet, hoe ging dat in Buitenpost? Vooral de concentratiekampen boeien me. Wat is daar wel/niet gebeurd? Hoe slecht kunnen de mensen zijn? Ik wil al sinds mijn dertiende naar Auschwitz. Natuurlijk wéét ik wel wat daar gebeurd is, maar ik wil er heen om het met eigen ogen te zien en het gevoel te ervaren. Mijn moeder vond me steeds te jong en wilde dat ik wachtte tot ik 18 was. Deze zomer is het zover: ik verwacht dat het heel erg indrukwekkend zal zijn. Ik zal er ondersteboven van zijn, maar toch ga ik er naar toe, want pas als ik daar geweest ben heb ik alles gezien wat ik wil.

Straks is het weer 4 en 5 mei. Dan kom ik weer videobanden te kort om alles op te nemen wat er over de oorlog op de televisie komt. Ik ga elk jaar naar de herdenking in Buitenpost. Als ik mijn rijbewijs heb, kan ik ook eens naar de Dam of de Waalsdorpervlakte gaan.

Andere mensen vragen zich wel eens af waarom ik me zo met de oorlog bezighoud. Ze zeggen: “Laat het toch rusten, het is geweest.” Ik moet me soms ook verdedigen, alsof ik racistisch zou zijn en aan de verkeerde kant zou staan. Maar dat is absoluut niet zo! Ik vind het gewoon interessant. En het is toch ook belangrijk om je er in te verdiepen. Er zou best weer zoiets kunnen gebeuren: er zijn zó veel mensen met racistische ideeën. En stel je voor dat het dan om jouw groep gaat. Toch krijg ik ook leuke reacties. Mijn Hivespagina staat vol met foto's van de oorlog en ik blog ook over mijn 'hobby'. Als ik uitga, kom ik regelmatig mensen tegen die me daarover aanspreken en reageren met: “Er zouden meer mensen moeten zijn die zich daar mee bezig houden.”

Ik doe de opleiding MBO-verpleegkunde. Achteraf was ik liever lerares geschiedenis geworden, om iets met de oorlog te kunnen doen. Maar verpleegkunde geeft ook veel voldoening. En op de een of andere manier kan ik toch af en toe weer een koppeling maken met de oorlog. Zo heb ik op school al veel presentaties en werkstukken over de Tweede Wereldoorlog gemaakt en ook nu weer heb ik een presentatie gehouden over een onderwerp wat er mee te maken heeft, namelijk het kampsyndroom. Ook bij mijn stage in een verzorgingshuis kan ik het niet laten om er over te beginnen. Ik laat wel eens een fotoboek zien of mijn album met krantenknipsels. Sommige ouderen willen er wel over praten, andere niet. Van twee cliënten heb ik iets voor mijn verzameling gekregen. Ze zeiden: “Als ik het aan jou geef, weet ik tenminste zeker dat het goed terecht komt.”

Ik ben een gewone achttienjarige, die van precies dezelfde dingen houd als mijn leeftijdgenoten: winkelen, uitgaan... Maar ik heb een bijzondere interesse: ik hou me bezig met



Helena Visser toont een deel van haar verzameling. (foto: Harrie Slagter)

de Tweede Wereldoorlog. Het is verschrikkelijk wat er toen gebeurd is. Dat hoort iedereen te weten. Het mag niet vergeten worden en het mag niet weer gebeuren.”

*Miep Gies, nu honderd jaar oud, was werkneemster in het bedrijf van Otto Frank, de vader van Anne. Ze kende de familie goed en toen Margot en Anne met hun ouders in het Achterhuis onderdoken, werd ze voor hen een belangrijke schakel met de buitenwereld. Ze voorzag hen van nieuwtjes en bracht onder andere eten en bibliotheekboeken voor hen mee.

Sieds Prins, één met de natuur

Sieds ken ik al jaren, iets korter dan zijn leeftijd, 10 jaar. Zo lang ik hem ken is het een echte natuurliefhebber. Alles wat bloeit en groeit, moet aangeraakt worden. Ook dieren zoals kikkers, padden, wormen en ander van dat soort dieren worden door Sieds gezocht en mee naar huis genomen om aan de ouders te laten zien.

In de verzorging van planten

Als ik in zijn slaapkamer kom staan er tal van kweekbakjes bij het raam. Er staat zelfs een kweekbakje met aardappels in de vensterbank. De meeste plantjes beginnen al te ontkiemen. Zoals graan dat overgebleven is van diervoeder. Ook kleine plantjes hедера laten hun eerste groene blaadjes zien. Elke dag geef ik de plantjes water vertelt de natuurliefhebber. Als ze groot zijn plant ik ze in de tuin van mijn ouders en soms ook wel bij pake in de tuin. Op het balkon staan nog enkele kweekbakken met sla en andijvie gekregen van een kennis. Misschien dat hij over enkele jaren wel een volkstuintje wil hebben om daar zijn jonge kweek uit te planten.

De kennis van vogels



Een van de andere grote hobby's van Sieds is het speuren naar vogels. Zijn vader heeft een volière met zebrevinken, kwartels en diamantvinken. Sieds helpt bij de opvoeding van deze vogels graag een handje mee zoals het voeren van de dieren of het maken van nestplaatsen. Daarnaast is Sieds sinds een jaar lid van de BFVW (Bond Friese Vogel Wachten). Met deze groep is hij regelmatig in het veld te vinden

om naar vogels te kijken. Vorig jaar mochten de jeugdleden mee helpen met het ringen van jonge torenvalken (zie foto). Het valt nog niet mee om een jonge valk vast te houden vertelt Sieds. Er waren zelfs kinderen bij die de jongen bijna lie-



ten vallen. De jonge natuurliefhebber trekt met zijn vader ook regelmatig het veld in om naar vogels te spotten. 's Middags waren de beide heren net het veld in geweest, gelijk werden er enkele trofeeën getoond, braakballen van de torenvalk. Nadat Sieds de braakballen terplekke ontleed, komen we er achter dat er niet veel te vertellen is over het eetpatroon van deze torenvalk, waarschijnlijk zijn het de restanten van een mus. Even later wordt er een verenverzameling getoond. Van elke veer is bekend door welke vogel deze veer gedragen is, ik doe hem dit niet na. In een klein houten kistje worden nog enkele eieren van vogels bewaard.

En zijn interesse in excursies

Sieds kan met recht en reden een echte natuurliefhebber worden genoemd. Vol enthousiasme kan hij vertellen over zijn hobby. Die mede aangewakkerd wordt door zijn lidmaatschap van de Jeugdvogelwacht Buitenpost. Deze vogelwacht organiseert dit jaar diverse activiteiten. Onder andere een bezoek aan de Fugelhelling in Ureterp, een bezoek aan de sterrenwacht in Burgum en een jeugdvogelwachtdag te

Koudum. Op 15 mei vindt in het Butenfjild te Veenwouden een verkenning met een boswachter plaats. Lijkt het je leuk om lid van de vogelwacht te worden voor het symbolische bedrag van € 1,50 of als je informatie wilt hebben, dan kun je dit opvragen bij Dicky Walinga 541739.

Zeg het maar...

ingezonden brieven

Geachte redactie,

Allereerst de complimenten voor uw mooi verzorgde blad. Mooi en informatief! Uw vraag naar kopij kan ik begrijpen, maar dan moet het natuurlijk wel positief zijn en dat is nu eigenlijk niet aan de orde. De foto van het circus, zo mooi op de voorpagina, riep bij mij (en ik hoop bij vele anderen) gemengde gevoelens op. Uit respect voor dieren weigeren enkele gemeenten in Nederland een circus en naar mijn mening terecht. Een olifant, die ter vermaak van mensen kunstjes doet, lijkt mij niet zoals het hoort. Verre van dat zelfs en dit in een tijd waarin respect voor elkaar weer opgehaald moet worden en zeker hoort daar ook respect voor het dier bij. Een ijsbeertje wat sterft en een olifant die verongelukt halen de tv en krant en ondertussen kijken wij naar het circus, waar dieren die duidelijk niet in een circus thuishoren, zoals roofdieren, kamelen en olifanten worden uitgebuit. Laten we ons eens afvragen of we dat kunnen maken. Nee, wil ik zeggen! Circus, niets op tegen als mensen de artiesten zijn, zij hebben een vrije wil. De beer aan de ketting (hoe triest), de aap op de mouw, het mag hier niet. Terecht!!! Ik hoop van harte dat er nog eens goed over nagedacht zal worden voor een eventuele volgende keer.

mevr. J. Schmidt, Kuiperweg 57



Sociaal Cultureel Werk Buitenpost

It Koartling

Schoolstraat 29 9285 NE Buitenpost telefoon 0511 541214

Jeugdwerk

Jeugdsoos

Voor jongeren van 11 tot 18 jaar oud
Elke donderdag van 19.30 tot 21.30 en
Vrijdag van 19.30 tot 22.00 uur

Donderdag is het gewoon open inloop.

Vrijdag programma mei/juni

Vrijdag 8 mei: Open inloop
Vrijdag 15 mei: Wii competitie
Vrijdag 22 mei: Open inloop
Vrijdag 29 mei: 'Fressness feest' op het Mejonsmaveld
Vrijdag 5 juni: Sumo Worstelen
Vrijdag 12 juni: Open inloop
Vrijdag 19 juni: Softbal op het Mejonsmaveld
Vrijdag 26 juni: Slotavond Zeepvoetbal

extra: Meidenavond

Voor meiden in de leeftijd van 10 tot 15 jaar
We gaan bij mooi weer een buitenactiviteit ondernemen,
en anders binnen een sieradendoosje maken.
Wanneer: woensdag 6 mei van 19.00 tot 20.30 uur

Kosten: € 1,-

Kinderwerk

Kidsstreet Defence

Voor groep 5 & 6
Wanneer: woensdag 13 mei van 13.30 tot 15.00 uur
Voor groep 7 & 8
Wanneer: woensdag 13 mei van 15.15 tot 16.45 uur
Kosten: € 0,50

Kinderdisco

Voor kinderen van groep 1 t/m 4 jaar
Wanneer: vrijdag 22 mei van 17.00 tot 18.00 uur.
Voor kinderen van groep 5 t/m 8 jaar
Wanneer: vrijdag 22 mei van 19.00 tot 20.30 uur
Kosten: € 1,-

Voor meer informatie:

Grejanne Dijkema 06-15016841 of g.dijkema@timpaanwelzijn.nl

Finale Playbackshow in The Point

Op zaterdag 18 april heeft de finale van de gemeentelijke playbackshow van Achtkarspelen plaatsgevonden. Na alle voorrondes in de verschillende dorpen van de gemeente waren er 16 finalisten die in de leeftijdscategorie 4 tot 8 en 9 tot 12 jaar gingen strijden

den. Na veel wikken en wegen is de jury er toch uitgekomen en ging de eerste prijs in de leeftijdscategorie 4 tot 8 naar Tessa van der Bei met Britney Spears, de tweede prijs naar Willy de Jong met High school musical en de derde prijs naar Elbrich Draaier met Beyoncé.



om de velbegeerde eerste, tweede en derde prijs. De playbackshow vond plaats in The Point en werd om 19.00 uur geopend door de presentator Ricardo Brouwer. Hierbij stelde hij als eerste de juryleden voor, te weten Foppe Land van Stravelte, Tjado Bruinsma van Jongerenwerk Timpaan Welzijn en Joukje van der Meer stagiaire Timpaan Welzijn én oud deelnemer van playbackshows. De playbackshow begon met de jongste leeftijdscategorie van 4 tot 8 jaar. Na een vijftal acts van Beyoncé, Kate Perry en anderen, ging de jury in beraad. Na een korte pauze werd er verder gegaan met de leeftijdscategorie 9 tot 12 jaar. Hier waren in totaal elf finalisten met liedjes van Marco Borsato, High school musical, Madonna en anderen. Na deze acts ging de jury weer in overleg. Dit was moeilijker dan de jongste categorie, de playback was van hoog niveau, ook de aankleding en de dansacts. Toch moesten er prijzen uitgereikt wor-

In de leeftijdscategorie 9 tot 12 ging de eerste prijs naar Marije Veenstra met Madonna, de tweede prijs naar Chayenne de Cock met Kate Deluna en de derde prijs naar Sanne van der Bei met Within Temptation. Wat de juryleden niet wisten en wat later bekend werd is dat beide eerste prijs winnaars uit het dorp Twijzel kwamen. Dus een uitdaging voor volgend jaar voor de anderen dorpen om dit dorp te verslaan. De avond is bezocht door 103 mensen met daarbij nog 40 kinderen die deelnamen. Een geslaagde activiteit te noemen, en zeker voor herhaling vatbaar. Hierbij bedankt de organisatie daarom dan ook The Point voor de locatie, de juryleden, Ricardo Brouwer, Quicktec voor licht en geluid, deelnemende jeugdhonken aan de voorrondes en last but not least alle finalisten.

Grejanne Dijkema,
Jongerenwerk Timpaan Welzijn

TIMMERBEDRIJF
Oldenburger
* ONDERHOUD * VERBOUW * SCHOORSTEENKAPPEN
Einsteinstraat 3a, 9285 WN
Tel.: 0511-541032 Fax: 0511-544084 Buitenpost

fa. Joh. Kramer
en zn.
SCHILDERS SINDS 1849
Verf, glas en behang
9285 XK Buitenpost Oost 29 Tel.: 0594 248881 Fax: 0594 248688

Hoveniersbedrijf
P. Douma
voor vakkundig snoeiwerk en tuinonderhoud
Tevens verkoop van tuinmeststoffen en eikenhouten vaten
West 92, Buitenpost, tel. 0511 543870 of 06-23115155, www.eikenvaten.nl

De bank van wolle is kinne.
Friesland Bank, Kuipersweg 32, 9285 ST Buitenpost, telefoon (058) 299 55 99, frieslandbank.nl
Friesland Bank
Willen is kunnen

MODISTA
bruidsmode & bruidsstoffen
- Grote collectie bruidstoffen & Alle denkbare accessoires
- Collectie japonnen & Eigen ontwerpen
(voor bruidsmode & bruidsstoffen even bellen voor een afspraak)
- OOK VOOR ALLE KLEDINGREPARATIES
WWW.MODISTA.NL
Voorstraat 40 9285 NT Buitenpost 0511-543148
Openingstijden dinsdag - zaterdag 10:00 - 17:00

Meesterlijk
Goed Makelaardij o.z.
Aankoop-Verkoop en Taxaties A. Kootstra
Tel. 0511-542909 Buitenpost www.meesterlijkgoed.nl
vastgoedcert gecertificeerd

STERK IN GRAFWERK!
Mooie toonzaal aanwezig
STEENHOUWERIJ
Buitenpost bv
specialisten in natuursteen!
Een voortzetting van:
Steenhouwerij De Vries, Buitenpost, sinds 1899
Steenhouwerij Arends, Leeuwarden, sinds 1907
Website: www.steenhouwer.nl
Voor uw in- en exterieur, o.a.:
• Keukenbladen
• Vloeren
• Badkamers / -meubelen
• Natuursteen voorwerpen, zoals: hangers, fossielen, schaakspellen, beelden, etc.
Jeltingalaan 13b, tel. 0511-541212, fax 0511-541670 info@steenhouwerij.nl

schilderwerken tiemersma
Wattstraat 2 9285 WR Buitenpost
Tel. 0511 - 541362
www.tiemersma.nl

Oud nieuws uit Buitenpost en omstreken...

door Dirk R. Wildeboer

KRONIEK VAN BUITENPOST (bron: LC)

24 juli 1958: Brand in hooiberg van de veehandelaar D. Fokkinga aan de Jeltingalaan. Van de ongeveer 20 voer hooi ging de helft verloren.

26 maart 1959: Geref. kerk. Beroepen te Bennekom, S. de Vries, predikant te Buitenpost.

14 januari 1963: De 77-jarige mevr. Eelkje van Beets-Bouwer kwam in haar woning aan de Jeltingalaan als gevolg van het stukvriezen van een aardgasleiding om het leven.

1 oktober 1964: Felle brand in Roorda's Klompenfabriek aan de Jeltingalaan. Duizenden paren klompen gingen verloren.

3 december 1964: Stookinrichting van bloemist A. Haytink aan de Jeltingalaan, afgebrand.

24 oktober 1970: Opening nieuwe Nutskleuterschool aan de Kuipersweg.

2 april 1971: Truus Dijkstra, wonende te Buitenpost, als kortebaankampioene, uitbundig gehuldigd.

22 december 1971: Plaatselijk Belang eist stoplichten op zeer druk kruispunt 'Bakkershoek'. Buitenposters gaan actie voeren.

19 augustus 1972: Overleden, Jaap Rusticus, 59 jaar, beeldend kunstenaar en vertegenwoordiger te Buitenpost. Slachtoffer ramp windhoos op Ameland.

26 februari 1974: Twee schapen in een weiland bij de Jeltingalaan naar alle waarschijnlijkheid door een pony doodgeschopt. De dieren waren eigendom van de heer A. van Lune,



wonende aan de Jeltingalaan, die een strop had van enkele honderden guldens.

27 augustus 1974: Auto met ongeveer 5 ton geladen stroo van de fouragehandelaar J. Dijkstra uit Buitenpost op de Voorstraat geheel uitgebrand. Verkeer werd omgeleid.

31 augustus 1974: Achtkarspelen blij met nieuw instructiebad. Leszwemmen nu geconcentreerd in Buitenpost.

17 januari 1975: Achtkarspelen kreeg nieuwe 'dodenakker' aan de Jeltingalaan. Er is plaats voor 1900 graven.

7 mei 1976: Het nieuwe kantoorgebouw met bijgebouwen van de gefuseerde keuringsdiensten (NAK) komt naar Buitenpost aan de Jeltingalaan.

6 februari 1981: Evangelist Van der Net overleden op 94-jarige leeftijd. Betrokkene was voorganger van de rechtzinnige hervormde evangelisatie te Buitenpost.

ANDER OUD-NIEUWS (Rechtzaken)

"Teere lichamen?"

11 februari 1925 - AUGUSTINUSGA - "Zooals op veel andere plaatsen heeft men ook alhier een openbare en een bijzondere school. De wederzijdsche voorstanders schijnen niet altijd de beste vrienden te zijn en tusschen de leerlingen der beide scholen komt het wel eens tot een uitbarsting van vijandschap. Zij gaan dan "het pleit beslechten, door saam gezellig een partij te vechten". Zoo ook op den 12 November. Van deze vechtpartij was J.K., 19 jaar, van boerenbedrijf te Augustinusga, getuige. Hij ontstak in woede - ook nog wel om een andere reden, vermoedt de politierechter - viel op een der jongens Herman de Jong aan en zou dien geschopt,

getrapt en geslagen hebben. Een onderwijzeres, die als getuige wordt gehoord, heeft alleen het schoppen gezien. Zij legt overigens een gunstige verklaring ten aanzien van den beklagde af. De officier van justitie is van meening, dat men tegenover kinderen voorzichtig moet optreden. Men kan de teere lichamen licht te hard aanpakken. Eisch: f. 15,- boete of 15 dagen hechtenis. De verdediger pleit verzachtende omstandigheden. De beklagde heeft overigens een goede inborst; hij heeft zich door zijn drift wat laten meeslepen en was ook door dezen jongen, die gaarne vecht, gesard. "k Zal het op een accoordje met je gooien", zegt de politierechter tot beklagde. Vonnis f. 10,- boete of 10 dagen hechtenis".

"Net tefreden"

17 december 1901 - AUGUSTINUSGA - 't Was lotingsdag in Achtkarspelen. In den regel gaat het er dan nog al "schuins" langs. De kastelein Freerk V. te Augustinusga had uit voorzorg zijn deur op slot gedaan. Maar - de jongens vonden hem daarom wel. Toen ze er niet in mochten, dreigden ze met een mes en toen de kastelein, die veilig binnen was, zich daardoor niet liet vermurven om den grendel van den deur te doen, werden ze baloorig. Ze moesten hun woede toch ergens op koelen en - een bank moest het ontgelden. Ze namen ze mee en braken ze daarop in eenige stukken. Toen ze den volgenden dag tot bezinning kwamen, hebben ze den kastelein f. 2,- gegeven. Daarmee was aan het recht niet voldaan. Een der daders Johannes S. uit Surhuisterveensterheide, stond heden terecht en hoorde 5 dagen gevangenisstraf tegen zich eischen. "Heb je nog wat te zeggen?" "Nou mynhear, der bin 'k net mei tefreden!"

Klim in de pen...

Regnerus Steensma

In libbenslange passy foar tsjerken...

It wie yn de simmer fan 1959 dat ik foar it earst yn Bûtenpost kaam. Dat wie om foto's to meitsjen fan de tsjerke, doedestiids noch 'de âlde wite'. Dat klonk hiel hwat noflikker dan it frjemde, nijmoadrige 'Mariakerk'. Ik kaam doe al ûnder de yndruk fan it gotyske doopfont mei syn foarstellingen út de roomse tiid: in stik fan seldsum grutte waarde wat de ynrjochting fan tsjerken oangiet. Ik ha der letter noch in stúdzje oer skreaun.

Yn 1959 wie ik studint teology yn Grins. Ik ha dy stúdzje ôfmakke, mar seach it net sitten om dûmny to wurden. Nei de promoasje op in proefskrift oer it kleaster Thabor (1406-1580) by Snits, waard ik wittenskiplik meiwurker oan de teologyske fakulteit foar tsjerkebou en tsjerke-ynrjochting. Ik hie it gelok dat ik fan myn 'hobby' myn fak meitsje koe: in passy foar tsjerken, dy't oant hjoed de dei bleaun is, dus al mear as fiiftich jier lang. Wierskynlik sil dat sa bliuwe sa lang as ik sykhelje mei.

It normale wurk yn Grins wie kolleges jaan foar studinten en publisearje oer tsjerken. Boppe forskate artikels en op in mannich boeken stiet myn namme. It aksint hat derby altiten lein op de ynrjochting fan tsjerken, sawol de katholike út de midsieuwen as de protestantse fan nei 1600. Mei myn opfolger oan de fakulteit ha ik yn 2004 in boek skreaun oer de ynrjochting fan tsjerken yn de midsieuwen yn hiel Europa. Wy bistudearren tsjerken yn Zweden en Spanje, Dútslân en Ingelân, Itaalje en Denemarken. Yn 2008 hiene wy de redaksje fan in great boek oer de Grinzer tsjerken.

De lêste jierren ha ik my binammen ek talein op it meitsjen fan foto's fan tsjerken en dat is net altiten sa maklik. Yn de tsjerke hat men faak lêst fan tsjinljocht en om dy reden ha ik foto's fan de roubuorden yn Bûtenpost makke doe't it bûten al wat skimere. Om de gebouwen moai rjocht op de foto to setten brûk ik in spesjale arsjitektuerlins en oer it risseltaat bin ik sa njonkelytsen aardich tofreden. Doe't de tsjerkerie fan de PKN-gemeente hjir yn Bûtenpost foarich jier út ein sette mei in website, waard ik frege om de foto's to leverjen. Ik had dat dien en hwa't sjen wol wat dat opsmiten hat kin torjochte op

www.PKNBuitenpost. Kommende hjerst is der yn it gemeenthûs in exposysje fan myn foto's fan de âlde tsjerken yn Achtkarspelen.

Neist publikaasjes en foto's ha ik my ek ynsetten foar it bihâld fan âlde tsjerken. Yn 1969 wie ik ien fan de oprjochters fan de Stichting Oude Groninger Kerken, dy't no al 64 tsjerken oernommen hat, werûnder Visvliet. Yn 1970 kaam de Stichting Alde Fryske Tsjerken, dy't no 36 tsjerken yn bisit hat, werûnder Augsbuurt. Yn beide stichtingen ha ik jierrenlang aktyf west yn it bistjûr. Foar dit wurk krige ik yn 1999 fan Majesteit in lintsje: Officier yn de Orde fan Oranje Nassau.

Fan 1970 oant 1996 ha wy, myn frou, iksels en ús twa jonges, yn Kollum wenne. Sûnt dy tiid yn Bûtenpost, oan de Poelruit, yn in kant hûs 'sûnder dak', sa't de bern yn de buurt sizze. In wichtige reden om nei Bûtenpost to forhúzjen wie dat dit plak oan it spoar leit en de forbining mei Kollum jouns lêstich is. It wendet hjir noflik al misse wy wol de charme fan de Foarstrjitte en de Wallen yn Kollum, mar men kin nou ienkear net alles ha. Hjir binne ek oare moaie dingen, bygelyks it

Ik jou de pinne troch oan Rynette Leenstra.



Regnerus Steensma. (eigen foto)

Computerbrevetten voor cursisten Sylvester Multimedia

Na tien weken worstelen met computers en laptops is het alle cursisten van de computercursus van Sylvester Multimedia te Buitenpost dan toch gelukt om met het felbegeerde computerbrevet naar huis te gaan. De toets met aansluitende uitreiking van de computerbrevetten vond woensdagavond plaats in de bibliotheek van Buitenpost. Nadat alle toetsen waren ingevuld en nagekeken was het tijd om de champagneflessen te ontkurken. Toen alle cursisten waren voorzien van een



Bovenste rij vlnr: Jankenies Hiemstra, Annie Lammerts, Hennie Kooistra, Janny Hut, Alle Bulthuis en Jan-Geert Rispens. Onderste rij vlnr: Kees van der Wiel en Luit Kloosterman. Ontbrekend: Geke Bulthuis, Eise Lammerts, Hitsje de Haan en Griet Schievink. (eigen foto)

glas champagne werden de toetsen nabesproken onder het genot van een hapje en een drankje. Ook werd er ter afsluiting nog een groepsfoto gemaakt. Eén van de cursisten, Janny Hut uit Buitenpost, presteerde het zelfs om nul fouten te maken tijdens de toets en slaagde met een dikke tien. Deze prestatie kon natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan en daarom kreeg ze behalve een tien op haar computerbrevet ook nog eens een fles champagne cadeau.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Achtkarspelen heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente. Zij zijn vanaf 1 januari 2009 verzekerd bij ongevallen en hun persoonlijke eigendommen zijn gedekt. Ook zijn zij verzekerd voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Door deze regeling wil het gemeentebestuur het belang van vrijwilligerswerk benadrukken en het werk van vrijwilligers aantrekkelijker maken. Vrijwilligers en mantelzorgers die in de gemeente Achtkarspelen wonen zijn automatisch verzekerd en hoeven zich niet te laten registreren. Het is aan de vrijwilliger zelf of hij/zij deze verzekering naast de eigen verzekeringen houdt of de eigen ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering opzegt. Voor advies hierover kunt u contact opnemen met Verzekeraar Centraal Beheer Achmea (tel. 055-5799111). De vrijwilligersverzekering is een aanvulling op andere verzekeringen. Dit betekent dat als de vrijwilliger bij een andere verzekering de schade kan verhalen, de vrijwilliger daar gebruik van moet maken. Is dit niet het geval of wordt de schade niet volledig gedekt, dan kan de vrijwilliger gebruik maken van de vrijwilligersverzekering die is afgesloten door de gemeente. Een eigen risico op een andere verzekering wordt niet vergoed. De aansprakelijkheidsverzekering dekt alleen risico's die verband houden met het vrijwilligerswerk. Organisaties kunnen hun bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dus niet opzeggen. In overleg met de verzekeraar is besloten om de afhandeling van de schade voor de vrijwilliger en de organisatie eenvoudig te houden. De schadeclaim wordt naar de gemeente gezonden die de claim vervolgens digitaal doorstuurt naar Centraal Beheer Achmea. Centraal Beheer Achmea handelt vervolgens de claim af.

Meer informatie

Heeft u vragen over de vrijwilligersverzekering of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de gemeente Achtkarspelen, www.achtkarspelen.nl. Hier vindt u het elektronisch schadeformulier en de uitgebreide polisvoorwaarden. U kunt ook contact opnemen met Ybo de Bruin van de gemeente Achtkarspelen, tel. 548278 of e-mail: y.debruin@achtkarspelen.nl

Oproep voor informatie

Ruim anderhalf jaar geleden is mijn vader, Jan Wedzinga (geboren 13-01-1934 aan het Nonnepaed te Achtkarspelen) overleden. Mijn vader kwam uit een groot gezin, ongeveer 14 kinderen. Zijn ouders waren Douwe Wedzinga (begraven op de oude begraafplaats in Koostertille, ik dacht in 1966 en Grietje Vaatstra overleden in ongeveer 1979 te Groningen). De namen van broers en zussen van mijn vader zijn onder andere Hendrik, Jakob, Teije, Witte, Duifke, Marten, Klaas, Anne (Antje), Geertje, Tiert, letje. Hendrik en Witte hadden de achternaam Vaatstra en hebben in Indië gevochten. Witte is ook nog in Korea geweest. Mijn vader vertelde dat ze een boerderijtje aan het Nonnepaed hadden dat is afgebrand (50-tiger of 60-tiger jaren?) en weer is opgebouwd. Wat ik me ook nog kan herinneren is dat mijn vader een vriend had, Lubbe Postma, die op jonge leeftijd zelfmoord heeft gepleegd. Veel van de kinderen gingen naar school in Twijzel. Een aantal hebben nog lang daar in de buurt gewoond (Oude Dijk?) en een aantal zijn vertrokken naar Groningen. Ik heb inmiddels ook contact gezocht met Douwe de Graaf. Ik ben op zoek naar informatie over de familie Wedzinga uit de periode 1930 -1960. Kunt u mij helpen aan informatie?

Douwe ter Stege Wedzinga, Groningen
wedzinga65@hotmail.com

van der
Bijl ADMINISTRATIE- &
ADVIESKANTOOR

VOOR EEN VLIJMSCHERPE ANALYSE

- Financiële administratie
- Belastingaangiften
- Loonadministratie
- Fiscale advisering
- Starters/zzp begeleiding

Ried 5, 9285 KK Buitenpost, tel. (0511) 540099, fax (0511) 541907
e-mail: info@bijladministratie-advies.nl

Renoveren of verbouwen?



Heeft u plannen om binnenkort uw woning of bedrijfspand te verbouwen of te renoveren? Dan willen wij u met onze 25 jaar ervaring en vakbekwaamheid graag van dienst zijn. Zowel in traditioneel bouwen als in de toepassing van moderne materialen, zoals kunststof en aluminium, voelen wij ons thuis. Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Bel dan **(0511) 54 19 19**.



het sommige
in huis

VTB
Bouw- en handelsonderneming BV



Kunststof kozijnen • Serres • Dakkapellen • Vouwwanden • Gevelbekleding

Einsteinstraat 4, 9285 WP Buitenpost Tel. (0511) 54 19 19 E-mail info@vtb-buitenpost.nl
Kijk op www.vtb-buitenpost.nl

Horeca ~ Centrum



The Point



Restaurant - Pizzeria - Café
Gezellige Feestzaal
Catering & Partyservice

Feestje?

Wij weten hoe we het moeten regelen!

Uw bruiloft, uw zilveren jubileumfeest, uw jaarfeest voor de personeelsvereniging; laat het over aan mensen die weten hoe het geregeld moet worden.

Horecacentrum the Point nodigt u uit uw wensen met ons te bespreken.

Wellicht dat er een wereld aan mogelijkheden voor u open gaat.

Wij zorgen in ieder geval voor een perfect verloop van de festiviteiten en een uitstekende verzorging van buffet, barbecue, diner, pizza, of ...? vult u maar in, wij maken het mogelijk.

Uw veelzijdige horecapartner voor feesten en partijen.

Voorstraat 54 - 9285 NT Buitenpost
telefoon : (0511) 54 15 80 ~ www.point-horeca.nl

Hoveniersbedrijf
"It Kampke"

Augustinusga Tel. 0512-352015

KWEKERIJADRES: It Oast 2 - Augustinusga - 06-50895007

ENORME KEUZE in alle soorten

BEPLANTING

Tevens levering en leggen

GRASZODEN

1998-2008



al weer 10 jaar
professionele kinderopvang

dagopvang 0-4 jaar
openingstijden ma t/m vrij 6.45 uur tot 18.00 uur

Bernhardlaan 106
9285 TT Buitenpost
tel (0511) 544205
info@kdvdebernebrêge.nl



CreativeWork

Grafische vormgeving - Internet ontwikkeling

Diensten:

- Website ontwikkeling
- Website beheer systemen
- Huisstijl ontwikkeling
- Advertenties

Contact:

Beatrixstraat 15, 9285 TV Buitenpost
T: 0511-542328, F: 0511-540705
E: info@creativework.nl, I: www.creativework.nl



WIERSMA & LAMMERTS
interieur



WWW.WIERSMA-LAMMERTSINTERIEUR.NL
Kuipersweg 2A - 9285 ST - Buitenpost - Tel: 0511-541671 - Fax: 0511-543462